

דברי הגאון הגדול רבי אריה מלכיאל קוטלר שליט"א,

ראש ישיבת "בית מדרש גבוה" לייקווד

שנשא בט"ו חשון תשפ"ד, בכנס הגדול בלייקווד

בהשתתפות הגאון הגדול רבי אליהו דוב וואכטפויגל שליט"א ראש ישיבת "זכרון משה" - ס. פולסבערג, והרב הצדיק המשפיע רבי צבי מאיר זילברברג שליט"א.

העולם בכללות ירוד מאוד רח"ל, היכן שהוא אוחז בגילוי עריות ובכל הענינים שעליהם כתוב "ולא תקיא" ח"ו, לעומת זאת אצלינו ב"ה, אפשר לומר שלא יודעים מכל זה.

אבל אצלינו מצד אחד ב"ה זה גיוועלדיג, ומצד שני גם אצלינו יש איזה חיסרון שקשור לסוגיא הזאת שנקראת צניעות. אנחנו יודעים הרי שהיסוד של צניעות הוא "כל כבודה בת מלך פנימה". ו'פנים' פירושו לא להבליט החוצה.

ב"ה מה שאפשר לומר זה שבעצם מצד אחד זה גיוואלדיג, אבל לצערינו יש מה לתקן ואנחנו גם צריכים חיזוק.

אני אומר רק דוגמא, אחד מן הדוגמאות זה הצורה של הלבושים של הכיסוי ראש הארוך, כל הצורות, כל המזיקים, שיראה השיער במקום שיהיה 'פנימה' זה להראות 'חוצה'.

אז אצלינו כשאין צניעות 100%, כשנהיה חולשה נוראה בזה שהולכים ארוך, צבעים מבליטים, במקום שיהיה "כל כבודה בת מלך פנימה", (על קמחית נאמר הפסוק הזה "כל כבודה בת מלך פנימה"), ולהפך זה נהיה כזה לבוש של 'חוצה', אם אנחנו היינו מתחזקים בזה, אם לא היה אצלינו אפי' מקצת של "ולא יראה בך ערות דבר" אז גם אצלם היה בזה חיזוק...

יש שאלה קשה של תקרובת ע"ז, ורוצים לחזק בדבר שיהיה חיזוק לכולם. עבודה זרה! אני לא נכנס לשאלה, אבל יש שאלה חמורה מאוד של תקרובת ע"ז בלבושים מסוימים יש מתירים, אני לא נכנס לזה, אבל הבעיה היא שלא בוערת אש!! ע"ז!! תקרובת ע"ז!! מי יכול לקחת סיכון? מי? ואעפ"כ טוב, יש מתירים אולי באמת יש מתירים טובים, אני לא נכנס, אין לי מושג, אבל איפה הרעדה??? אם אצלינו היתה רעדה, אז אולי אצלם לא היה כזה דבר שיהיה ערב שירה שרוקדים עם פסל, וכמובן שזה היה גורם שיהיה "ולא תקיא".