

אליך ידיד יקר!

ודאי גם אתה מרגיש שהאדמה רועדת.

ודאי גם אתה מרגיש שתמוטטו מוסדות תבל.

ודאי גם אתה מרגיש שנשברה משענת הקנה הרצוף, שהיו כאלה שסמכו ובטחו בה.

כולנו ראינו איך שאותם אנשים שבטחו במה שכל חבריהם בוטחים בו, והרגישו **שאם כולם סומכים עליהם - כנראה שיש בזה אמת** - הכל התפוצץ להם בפנים.

כולנו כבר מרגישים בחוש איך שאין לנו עוד על מי להשען אלא על אבינו שבשמים.

ודאי גם אתה מרגיש שה' מזעזע אותנו, וה' דורש שנעשה מהפכה גדולה, כאן ועכשיו! עברנו **קורונה** - ולא הבנו, **מירון** - ולא השתפרנו, **פיגועים** - ונשארנו במקום, **מלחמות** - וזה לא מספיק, ומי יודע מה ילד יום (ובפרט השנה, בה לא זכינו לתקוע בשופר בר"ה שחל בשבת).

ודאי גם אתה מרגיש שלא נשאר עוד הרבה שנים עד סיום האלף השישי (נשאר עוד רק 216 שנים, מתוך 6000 שנה! דהיינו 96.4% מימות עולם - כבר מאחרינו...) כלומר שרגלי משיח ממש ממש בפתח.

ודאי גם אתה כבר מרגיש שצריך להכין את הבגדי שבת לקבל בהם פני משיח.

אז בא ביחד ונראה האם הבגדים שלנו ראויים לקבל בהם פני משיח, האם אנו יכולים להמשיך בחיי היום יום כמו עד עתה, **האם דבר שכולם סומכים עליו - כנראה שזה אמת**, האם מה שכולם ממשיכים איתו - זה סימן שזה בסדר.

או שעלינו לעשות חשבון נפש עמוק, אולי על זה יצא הקצף בשנים האחרונות, אולי זה מה שלא הבנו כבר בקורונה. הרי רק על זה התורה אומרת "ושב מאחריך" וזהו מצב של הסתר פנים נורא ואיום. רח"ל.

והנה כל אדם בריא מודה שהמצב היום ברחובות החרדיים בעניני הלבוש דורש תיקון דחוף! וכבר זעקו על כך גדולי ישראל כבר כמה וכמה שנים, והמצב רק הולך ומדרדר.

במה דברים אמורים: **א**. בענין כיסוי הראש לנשים, הבה ונתבונן, האם לא נהפכה מצוה זו לנו לרועץ? כולנו הרי יודעים שטעם מצוה זו היא בשביל להצניע ולכסות ולהרחיק את היופי שבשיער האשה מעיני זרים (ריטב"א כתובת עב., תורי"ד שבת נו., תרוה"ד י', לבוש אהע"ז כא ב, ועוד מקורות רבים) והמצב היום הוא שבשביל להצניע את יופי השיער - שמים עליו שיער היפה ממנו עשרת מונים... האם זהו רצון התורה?

אני כותב לך דברים אלו עם לב קרוע! אנו לא נמצאים בזמן שמחפשים לתרץ תירוצים, וודאי שגם ביתו של... ואשתו של... לובשות כך, אבל אנו נמצאים בזמן שאנו מחפשים מה ה' רוצה מאיתנו, מחפשים להבין את הרמזים שה' שולח, מחפשים להיות יותר טובים, מחפשים להראות להקב"ה שאנו משתפרים, שאנו מקריבים מעצמינו, שאנו עושים דברים קשים - הכל בשביל להתקרב איליו.

[וכן בענין תקרובת ע"ז המצויה בפאות, שגדולי ישראל זעקו על כך כמה פעמים ועולם כמנהגו נוהג. נכתבו על כך כמה קונטרסים, אולם עדיין ישנה אדישות בציבור על הדבר, אולי לכן ה' הראה לכולנו איך שבאותה מסיבה בדרום, בה נטבחו יהודים רבים, התפרסמה התמונה המזעזעת בה הם נראים כמה דקות לפני הטבח הנורא - **רוקדים סביב ע"ז תוך כדי פריצות נוראה**. כלומר **שע"ז + גילוי עריות = שפיכות דמים**... אולי זה בא לרמז לנו שבפאה שיש בה גם אביזרייהו של גילוי עריות, וגם אביזרייהו של ע"ז, אז יש בזה גם אביזרייהו של שפיכות דמים, וכמו שכבר כתב הגר"ש ואזנר על התקרובת ע"ז המצויה בפאות **"ומי יודע כמה מקרים גופניים ונפשיים ארעו בבתי ישראל מזה" רח"ל**].

ב. בענין הבגדים הצמודים והקצרים, המדובר הוא על כל בגד שאינו מסתיר באופן מוחלט את צורת הגוף, הן באורך והן ברוחב, הן למעלה והן למטה. האם אשה או בחורה יכולה לחזור לביתה בערב ולומר עשיתי הכל כדי שלא יכשלו בי בני אדם, הרי זוהי היתה תפילתה של אותה בתולה (גמ' סוטה כב.), היאך שייך להתפלל כך, ולעשות בידיים להיפך??

יש עוד הרבה מה להאריך ולכתוב, אבל אין כאן המקום יותר, וודאי שאם נשתפר מאוד בשני ענינים אלה, ה' יעזור לנו להשתפר ולהתקדם גם בשאר ענינים הדורשים חיזוק בשאר עניני הקדושה.

ויה"ר שבזכות חיזוק זה, יראה ה' בעוניינינו וישמע קול שוועתינו ויחיש לגואלינו. אכ"ר.