

לכבוד המנהלות והמחנכות המתאספות לקראת שנת הלימודים הבעל"ט

תפקיד גדול מוטל עליכן לחנך את בנות ישראל ולהחדיר בהן אהבת תורה ויראת שמים ובזה **אתן בונות את דור העתיד**. ועל כן **באנו בזאת לחזק את ידיכן בתפקיד נעלה זה**, שאף בדור הזה שיש בו הרבה נסיונות חדשים לבקרים וכמו שאמרו חז"ל: "יצרו של אדם מתחדש בכל יום ואלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו" והיום היצר מתחדש בכל רגע ורגע, אבל הקב"ה נתן לנו את הכוחות לעמוד בזאת, **ותפקיד המחנכות להיות שלוחים של הקב"ה למלא תפקיד זה לעזור לבנות ישראל שיזכו לעמוד כנגד כל נסיונות הדור**.

ידוע מאמר הגר"א שכשם שעיקר החשיבות לגברים הוא עסק התורה, כמו כן עיקר החשיבות של הנשים בענין הצניעות, ועל כן היצר מתגבר דוקא בענינים אלו. **גדולי הדור הקודם זצ"ל היו מטריחים עצמם לעת זקנה מופלגת לבא לעורר בפני המחנכות על חובת החינוך בעניין הצניעות**.

התורה הקדושה אומרת: "ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך" כלומר, שאם יש ח"ו ערות דבר **השכינה הקדושה אינה שורה בתוכנו ח"ו**. והיו מעוררים גדולי הדור בלשון הזו, **וכי פלא שיש כ"כ הרבה צרות ח"ו**, כי אם אנחנו לא נזהרים כראוי שלא יראה ערות דבר, אז ח"ו יש סילוק השכינה, ומזה באות כל הצרות. **אבל אם מתחזקים בזה אז אדרבה יש השראת השכינה, ואז באים כל הישועות**.

הדבר ידוע, שיש ירידה גדולה בנושא הצניעות, **ועיני התלמידות נשואות למחנכות שיתנו להן כוחות להתמודד מול רוח הרחוב שחדר למחננו, ויסוד היסודות הוא שהמחנכות יהוו דוגמא חיה, הן ובנותיהן, ואז השפעת החינוך גדולה, ובלא זה אין תועלת בכל הדיבורים בחינוך**.

אנחנו בטוחים שתשקיעו את מיטב כוחותיכן להאהיב את יסודות היהדות כמ"ש חז"ל "ואהבת את ד' אלוקיך" שיהא שם שמים מתאהב על ירך.

אנו תפילה לפני שוכן מרומים שתהיה **הצלחה גדולה בחינוך הבנות, שהן תקוות הדור הבא**, ונזכה כולנו להינצל מכל שעות רעות המתרגשות ובאות לעולם וחסד ד' יסובב אותנו תמיד ונזכה לכתובה וחתימה טובה ולגאולה קרובה אמן ואמן!