

# בית יעקב, לך !!!

כמה מילים על הרדייפות, השמדות, וمسע התעללות וההשפלות, שחוו ושחוות בנות ישראל הקשרות והצנוועות במוסדות החינוך בידיהם אכזריות של מנהלות ומורות חסרות מצפון ויראת שמיים.

הדברים נכתבו אחרי התייעצות עם תלמידי חכמים מופלאים, מתוך תקווה שהבאת הדברים לידיעת הציבור, תביא במהרה להפסקת העולה ולתיקון המעוות. ואולם ברור ופשטן לכל בר דעת, מוסדות חינוך אחרים שאינם בהשכמה טהורה, כגון של הציבור הדתי לאומי לסוגיהם ומטה, הינם גורעים לאין ערוך, ומוסכנים מaad לכל עתידן הרוחני של הילודות. ובוודאי שחיל איסור גמור על ההורים לביל יהינו לשולח את בנותיהם אליהם ועל שכמותם ח"ז.

## שמע לכם מוגזם? הזו? כדי לכם לקרוא!

מאז ומיעולם היו בעם ישראל אנשים בדרגות רוחניות שונות. תמיד היו צדיקים יותר וצדיקים פחות, כשכל אחד משתדל לכבד את חברו, ولو רק בגלל שכلونו בני אברהם יצחק ויעקב. מעולם לא עלה על דעתו של מאן דהו להשפיל ולרדת לחיו של שכינו או תלמידו, רק בגלל שהלה קיבל על עצמו להיות קצת יותר מושלם וקצת יותר רוחני. שמעתם מימייכם על ראש ישיבה שישפיל את תלמידו ברבים, רק משומם שהוא שקדן יותר גדול, או בגלל שהחל ללמידה גם בין הסדרים? לא ולא, להיפך, לכבוד גדול יזכה אותו בחור כידוע.

אולם אם נציג קצת למה שקרה מעבר למחיצה, שם במוסדות החינוך של "בית יעקב" אנו נמצאים סיגנון אחר ו שונה לחלוتين. שם יש "תקנון" ואוי לה לבת שתעיין לחשוב על דרגה אחת מעל. לו רק תנסה בת סמינר להתקדם מעט לחימם יותר רוחניים, לבוש קצת יותר צנוע, היא תמצא את עצמה מתמודדת עם מורה שתצליף בה ותעקוץ אותה ללא רחם. ובמקרים יותר גורעים, היא תסולק הביתה עד שתחזר להיות "נורמלית".

הנה לפני מספר שבועות מקבל כותב השורות, טלפון מאב שבור המבכה את סילוקה של ביתו מהסminer, תוך כדי השפה פומבית, עקב אי ציוט לתקנון הצניעות, וביקש ממני לדבר איתם. הייתה בתו שhabת הגעה עם החזאית קטרה מידי או עם בגד אדום, אולם ככלכלי אל המורה ושאלתי מה בדיק קרה, לסתה מתי לא הייתה גבול. בלי שום בושה היא הסבירה לי שאצליחה בת שmagיה עם החזאית ארוכה מעבר למה שהתקנון מחייב, היא נשלחת הביתה מיידית! לא האמנתי למשמע אוזני, אולם המשכתי לשאול, למה? מה רע בך? ומה מורה מסבירה לי, החזאית ארוכה נחשبت לדבר שאינו מכובד, ואני הולמת את נכדותה של בת ישראל. ואיך המדיניות שלנו - המשכתי לשאול - במקרה שבת מגיעה עם בגד פחות ארוך ממה שהתקנון מחייב? אה... במקרה זה קיבלנו הוראה להעלים עיין, כיוון שהזנה ניסיון מאד קשה עברו הבנות...>.

## הבנות???

ושוב מקרה דומה על בת שקרה את אחד העלונים, שם הארכו לבאר ולהוכיח את גודל חומרת האיסור של הליכה בגרביים הדומים בצבועם לצבע עור, ומצד שני את גודל יקרותן ושכרן של אותן הלובשות גרבאים שחורות וautomot, והביאו ראיות חזקות מדברי הפסיקים שיתכן שהזהו אף חיוב מעיקר הדין. ואיתה בת שקרה זאת, קיבלה על עצמה להתחזק בדבר, והחליפה את הגרביים שהיו בצבע גוף (והיו גם שקופות) לגרביים שחורות וautomot. ולמהרת בبوك בבואה לבית הספר, לא העלימו עיין, להיפך, קראו לה בדחיפות לחדר המנהלת ושם הסבירו לה, שאותם לא מעוניין שום דבר. לא ההלכה, ולא מכתבים של בניינים. אותם מעוניין אך ורק התקנון, ובתקנון של בית הספר כתוב, שיש ללבת בגרביים בצבע רגל בלבד.

גם במקרה זה כנסיטה היה לה לעוזר, בקשתי מהמורה לגלות קצת גמישות, ולהרשות לה לילך לפחות בצבע חום כהה. ואולם כאן טענה המורה את הטענה הניצחת, שהיא לא יכולה להרשות לתלמידה להיות יותר מדי צנעה, כי כולם יחשבו שהיא "משוגעת". וחוץ מזה - היא הוסיף ואמורה - אם נתיר להן חום כהה, בסוף הן יתирו לעצמן גם שחור ח"ז. ( ממש כאילו שמדובר בלעbor על אחת מעשרת הדיברות...)

ובמקרה אחר שהייתי מעורב בו, שמעתי על בת שכדי להינצל ממכשול בגדים צמודים, היא החלטה להוסיף ווסט על בגדיה, והמורה שהזדעזעה מכך, ראתה צורך לחסל את התופעה מהשורש. ולשם כך העמידה אותה לידה לעיני כל התלמידות, ושפכה את דמה בבזיזנות ומילוט גנאי, כמו שיצאה מדעתה ויש לאשפז אותה בדחיפות אי שם במחלקות... התקשרתי למורה ושאלתי, למה? מה הצדקה להתנהגות זו? והמורה עונה לי שאם התלמידות תתחלנה להתחזק יותר מהמורה שלהן, זה יגרום שהן לא תקבלנה את השקפה הנכונה שהיא משתמשת להחדר בהן, ולכן היא הייתה חייבת לעצור את זה מיידית.

פעם כשבאה אמא של אחת התלמידות ל"אסיפת הורים" כשהיא לבושה בשאל, היא הפליאה לראות שגם כשהגיעה תורה קראה המורה לאלו שבאו אחריה והדבר חזר על עצמו שוב ושוב. וכשהיא קמה ממקומה וניגשה אל המורה להראות לה שהיא רשומה כמה תורות לפניהן, ענתה לה המורה בשיא האדישות, מצטערת אני לא מקבלת ערביות...

זהו זה, ישנים אמנים עוד סיפורים רבים, כמו למשל העובדה שישנן מוסדות חינוך לא מעטים, בהם לא נוחנים אפשרות לנשים החובשות מטפח, אפילו למסור "שיעור ניסיון" לשם קבלת תעודה וכדומה. וכן בן עצם לימודי מסלולים מסוימים, גם כאשר הדבר ידוע מראש שהבנות שתעבדונה במקצועות הללו, תctrננה לעבוד בחברת גברים וברוב המקרים גם חילוניים, או עם אינטרנט פרוץ וכדומה, והכל قادر לבוא בקהל. וכן עידוד במישרין או בעקיפין ללימודים אקדמיים ושאר מרענן בישין, והכל, אבל הכל, כי הרי היא צריכה לפנים בעל שישב וילמד...

כמה עצובה היא העובדה, שבמסגרת החינוך לבית של תורה, הופכים את בנותינו למקצועניות בסוגי מקצועות כאלו שמערטלים אותן מכל העדינות והטהרה אותו הן אמורות להנחיל אחר כך לילדיהן, ושלא לדבר על הופעותם של גברים חילוניים לצורך חלוקת ציונים ותעודות לתלמידות בתוככי מוסדות החינוך כדיוע, כשהבנות אמורות להרשים אותם ולמצוא חן בעיניהם ל"ע. ובפרט שבנוסף לכך עקב הצורך ללמידה כ母יות גדולות של חומר, עושים זאת על חשבון הלימודים הרוחניים של מוסר צניעות והנאה.

אולם לא באנו לספר סיפורים, אלא לזעוק את זעקתן של תלמידות רבות המפוזרות בבתי הספר השונים, וברשותם בלתי מובנת, מונעים מהן כל אפשרות להתרומות מעבר לתקנון "הקדוש" גם כשמדבר בכללים הסותרים הלווי מפורשות בשולחן ערוץ ובדברי הפסיקים.

וכאן באים אנו בפניה נרגשת להורים ולבנות ישראל הקשרות: דעו לנו! בכל הדורות נרדפנו, פעם היה זה פרעה, ופעם המן. פעם היה זה היטלר, ופעם סטאלין. אלא שאז עוד ידענו בבירור מי הוא האויב. אבל כתע הניסיון קצר יותר קשה. היום האויב יכול להיות המורה, המנהלת, ולפעמים אףלו הרבנית. אבל זיכרו, אותו בורא עולם שלילוה את כל הדורות בכל המצבים, מלואה גם אותן. וכי שהכניע את כל אויבינו, יכני בבואה העת גם אותן. אל תישברו, אל תיכנעו, לכל אחד ההלכה הצרופה ודרכי גודלי הדורות.

היוזקות נגד הדעות החדשניות שמנסים למכור לנו בבתי (אחיו התאום של...) יעקב מתוצרת משרד החינוך ואנשי מקצועymbians "יותר טוב" מהתורה. לנו עם שמילות ארוכות. ליבשו גרביהם שחורות וautomot. הוסיפו ווסטים וכל דבר שיעזור לנו לשמר על צניעותן מכל משמר. ובודאי בזכות המסירות נפש שלנו ועמייתן העיקשת, יראה ה' בעוניינו ונזכה כולנו לגאות עולמים, ושכרך ישולם לנו בנייני חי ומזוני וכל טוב בזה ובבא.

**ופניה נרגשת אליך הרבנית שרה שנירר:** אנה! עימדי תחת כסא הכבוד, ושיפכי דמעות כמים על בנותיך הצדיקיות והצניעות הנכשות תחת מגפייך הדורסניות של אלו החזופות המשמשים בשםך להצדקת מעלייהן ופשעיהן, ועוד בשם המוסד הקדוש שמסרת נפשך על הקמתו.

בקשי מה' רחמים על המורות האומללות, שככל כך קשה להן לחשב שגם הן תהינהו מחויבות להתחיל להתלבש ולכסות את הראש בצדוקות, ולכן הן מוכנות להתאזר ולמגר כל בת שרק מעיזה להיות קצר יותר צנעה מהן. התפללי לבורא עולם שנזכה כבר למוסדות בית יעקב על טהרתו האמיתי, לצניעות וקדושה ולא לנכחות מזויפת של שחץ וגאויה, שאין ביןיהם ובין אופיה האמיתי של אמא בישראל שום שייכות ושם קשר. בית יעקב, לנו... ואנחנו, נלכה באור ד'.

גב. כאן המקום לפנות לאלו שיש באפשרות להתאמץ ולהשתדל בהקמת מוסדות חינוך חילופיים. אנה! מהרו ועשו זאת, והצילהו את בנות ישראל. ובודאי בורא בעולם שכח חפצ' בקרון של בנותיו, ישם לכם בכפלי כפליים.