

עם מדושני עונג

כאשר זכה שכל האדם לראות אמיתת מציאותו יתברך, מיד נכנס בו שמחת גיל אין קץ ונשמתו נעימה עליו... וכל תענוגי בשרים חמקו עברו...

כי אפשר לאדם בעולם הזה להיות כמלאך לרגעים, וליהנות מזיו הקודש, וכל תענוגי העולם הזה כאפס נגד עונג של דבקות האדם ליוצרו יתברך.

(חזון איש: אמונה וביטחון, פרק א, ט)

יש בחינות הרבה בחשקי האדם ותאוותיו... אבל הנאה זו אין בכוחה להתחרות עם העונג האציל של עמל החכמה, אשר נשמת האדם מתרוממת מעל המיית העולם עד שמי השמים ונהנים מזיו החכמה העליונה.

(אגרות חזון איש, חלק א, ט)

מעשה בחסיד שעמד ביער להתפלל מנחה בדבקות עילאית, ובעודו שקוע בתפילתו לא הרגיש כי עבר על פניו מלך בגדוד.

המלך התפעל מתפילתו, נעצר והמתין לו שיסיים.

כשסיים שאלו המלך מה אמר. ענה החסיד: התפללתי לפני בוראי שיזמין לי צרכי. ביקשתי על העתיד ונתתי הודאה על העבר. שאלו המלך: וכמה פעמים אתה עושה זאת במשך חייך, ויענהו החסיד: שלושה פעמים בכל יום!

אמר המלך: פסגת השאיפות של כל אדם להיות מלך, ופסגת הנאות שיש למלך היא, כאשר בא שליח משדה הקרב ומודיע לו על ניצחונו במלחמה. זהו הרגע המאושר ביותר בחייו של המלך וכל שאיפתו היא לזכות לכך.

וכמה מאושר אתה, שהבחנתי על פניך אושר והנאה, הרבה יותר מן האושר שהיה לי כאשר שמעתי את הבשורה הזאת. ובעוד שאני יכול לזכות לזה רק שתיים או שלוש פעמים בכל חיי, הנה יש לך הנאה כזאת שלוש פעמים בכל יום!

(רבי שלום שברון זצ"ל / לב שלום ח"א, עמ' שלט - שמו)

טעמו וראו כי טוב

אין שום אושר גשמי בעולם, רק אושר רוחני. מי שהוא עשיר ברוחניות, הוא הוא המאושר, ולא אחר בשום פנים.

זה העניין שאנו רואים אשר בני התורה האמיתיים, אלא אשר שמו כל עיונם וחשקם ותאוות ליבם ומרצם בתורה ובחכמה, המה אשר ירגישו באושר האמיתי. לא רק בעולם הבא אלא פשוט בעולם הזה.

"כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה..." - אם מוכן אתה גם לזה מרוב חשקך בתורה, אז על כל פנים, בין אם עשיר תהיה בממון או אם גם עני - אשריך בעולם הזה. אתה הוא המאושר בעולם הזה, ולא אחר בשום פנים.

(הרב דסלר זצ"ל / מכתב מאליהו ח"א, עמ' 3)

"חכו ממתקים וכולו מחמדים, זה דודי זה רעי"

כשנלמד לכוון את מבטינו אל האושר הנצחי, כשנלמד להתבונן פנימה אל תורתנו, ניווכח עד כמה שהחיים על פי התורה הקדושה מלאים עונג.

נלמד עד כמה המצוות והלכותיהן מגוונות הן. השבתות והימים הטובים, כל יום טוב, מהותו והנהגותיו, בכל אחד מהם אנו טועמים טעם שונה, והכל כה מעניין ונפלא. בפורים שמחים עד דלא ידע, בפסח קיימת תחושת חרות נפלאה. בשבועות ישנה קבלת התורה באהבה וביראה ובתשעה באב מתאבלים על מושל ליבנו.

אם נמצא את האושר ונגלה בתוכנו את הקב"ה, שוב לא יחסר לנו דבר.

(הרב עזריאל טאובר / פרקי מחשבה: מהותו של יהודי, עמ' קכד - קכה)

כל אחד מאיתנו קשור במידה כזו או אחרת להנאות העולם הזה, מכיוון שהרצון ליהנות טבוע בנפשנו. מטבע הדברים, אנו מכירים בתחילה את הנאות העולם הזה הגשמיות, עוד לפני שאנו מתוודעים לקיומן העוצמתי של הנאות הרוחניות, ולפיכך אנו רגילים לשאוף להנאות חומריות כדי לספק את הצורך הנפשי שלנו בהנאה.

לאמיתו של דבר, ההנאות האמיתיות והעוצמתיות ביותר עלי אדמות - קיימות אך ורק בלימוד התורה הקדושה וקיום מצוותיה!

לרצות הנאות - זה בסדר, וזה טבעי. החכמה הינה רק לגלות את ההנאות האמיתיות ביותר. אם יטעם האדם וירגיש את הטעם המתוק והמשכר של התורה הקדושה, של קיום המצוות בקדושה ובטהרה, ממילא לא יחפוץ במאומה מכל מה שבכוחו של העולם הזה להציע!

(הרב הרשקוביץ / שאיפות: הדרך לגדול, עמ' טט)

הטוב הנצחי

יהודי צריך לחיות בהכרה שכל התורה והמצוות הן עצות עמוקות של הבורא, ומטרתן להיטיב לנו בהטבה נפלאה ונצחית. בזוהר הקדוש (ח"ב, פב ע"ב) נאמר, שהמצוות הן שש מאות ושלוש עשרה סוגי עצות שהתורה נותנת, כדי שהאדם יהיה שלם עם קונו, והסיבה לכך היא כי ד' רוצה להיטיב עימו בעולם הזה ובעולם הבא.

אדם שמכיר את כל אלו מתייחד עם הקב"ה בלבד. הוא פורש אף מהמותר לו כדי להידבק בדרכי ד', וכפי שנאמר: "קדושים תהיו כי קדוש אני", הוא נקשר ונדבק למקור כל התענוגים, בבחינת "ואתם הדבקים בד' אלוקיכם חיים כולכם היום". באותה שעה נשלם הקשר הקיים בינו לבין השי"ת.

(הרב עזריאל טאובר / פרקי מחשבה: מהותו של יהודי, עמ' קכב)

"הקו שלך" - מגוון שלוחות המכילות תוכן עשיר ומרתק לנשים, שיעורי השקפה והלכה וסיפורים על נשים גדולות, בעברית, באנגלית וביידיש. חיימי: 054-8529999 / 072-2442494

אם בישראל

הגות ומחשבה לנישות ישראל