

## חלקה של אישה בתורה

האישה מברכת לעסוק בדברי תורה, כי גם היא יש לה חלק בעסק ובעיון התורה של בעלה.

אם היא אשת חבר, והיא מחברת הקודש מחובר לטהרה,

ואם היא אשת עם הארץ, ועוזרת לבעלה לגדל הילדים ומוליכה אותם לבית המדרש, ומסכמת שיחזיק תלמיד חכם, גם היא תזכה על ידי זה.

**ויפה מברכת לעסוק בדברי תורה, שיש לה עסק בה ושכר הרבה מאוד.**

(מתוך דברי הכתב סופר בשו"ת על אורח חיים סימן כ)

יש שתי דרכים לאישה להשיג את המעלה החשובה של "מסייעת ללימוד תורה", ועל ידי כך לזכות לחיי העולם הבא. או על ידי סיוע לבעלה ללמוד תורה, או על ידי סיוע לילדים.

אחת מן הדרכים הללו תזכה את האישה במעלה של "נשים שאננות", ועל כן אישה שבעלה אינו לומד תורה, תוכל להשיג את מעלתה בתורת בניה.

ואם אין לה ילדים, תקרב את הרבים לאביהם שבשמים, ובכך תזכה לאותה מעלה ממש, כי אין הבדל בין קירוב של בעלה, ילדיה, או אחרים.

(הרב א' ברניג / אשת לפידות, עמ' קלט)

## בית של גדלות

"איזהו בית גדול" אומרים חז"ל, "בית שמגדלים בו תורה ותפילה" (מגילה כז, ע"א), נותנים לתורה ולתפילה ממדים של גדלות.

(הרב יוסבלום / הארת התפילה, עמ' י')

"בית של תורה" אינו בהכרח בית שבו ראש המשפחה לומד ואינו עובד לפרנסתו כלל. **"בית של תורה" הוא מבחן הניצוץ בעיניים: מתי מתרגשים שם? ממה מתפעלים? במה מקנאים?**

"בית של תורה" אינו נבנה באקראי, בבלי דעת. **"בית של תורה" צריכים לבנות מתוך תכנון ומחשבה, מתוך בחירה!**

(ש' סיימון / אפקט האבוקדו, עמ' 30)

"מפני מה אין מצויין תלמידי חכמים לצאת תלמידי חכמים מבניהן... שאין מברכין בתורה תחילה". (נדרים פא, ע"א) - "שלא הייתה התורה חשובה בעיניהם כל כך, שיהא ראוי לברך עליה..." (הר"ן, שם)

**הבנים - מעמקי לב האבות הם.** יש לך אדם שנאנס בפרנסתו, אך במעמקי ליבו יוקדת אהבת תורה והשתוקקות ללימודה. בניו יקלטו זאת וינהו אחריה. על כך אמרו: "דרחים רבנן, הוו ליה בנין רבנן", **אוהב תורה, יהיו בניו בני תורה.**

ויש לך אדם הלומד תורה בפועל, אבל במעמקי ליבו הוא אדיש לקדושתה ולסגולתה, שאין תורתו אלא אומנותו, ואינו חש לברך עליה ממעמקי ליבו - "אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו". **בניו שלו ילמדו ממנו את אהבת האומנות, ולא אהבת תורה...**

(אנא עבדא: לדמותו של הרב שמואל צבי קובלסקי זצ"ל, עמ' 257 - 258)

## עיקר וטפל

מעשה באחד שלקח את בנו לרופא חילוני מומחה ביותר. שאל הרופא את הילד: מה אתה לומד? ענה לו הילד: "בבא בתרא". שאל הרופא: "בבא מה?!"

לאחר שיצאו מן הרופא, פנה האב לבנו ואמר לו: רואה אתה בני, אתה יותר חשוב ממנו. אמנם הוא רופא גדול, מנהל מחלקה בבית החולים, בעל שם עולמי - אבל הוא אינו יודע אפילו את פירוש המילים "בבא בתרא", ואתה בני, הרי יודע אתה כמה וכמה דפים ממסכת בבא בתרא. **אתה חשוב יותר ממנו!**

**זהו חינוך אמיתי.** כך נגונן על בנינו מהשפעות זרות. נלמד אותם מהו עיקר ומהו טפל, לא נתפעל לא מהרחוב, לא מתאוותיו ולא מחכמיו, ובעזרת ד' ניטע בליבות ילדינו את חשיבות התורה וחכמיה עד שיקויים בהם - "ויגבה ליבו בדרכי ד'".

(הרב אליהו רוט / עקרונות בחינוך ילדים, עמ' פז - פח)

"הקו שלך" - מגוון שלוחות המכילות תוכן עשיר ומרתק לנשים, שיעורי השקפה והלכה וסיפורים על נשים גדולות, בעברית, באנגלית וביידיש. חייגי: 0722-722-344

## חלקן של נשים בעולמה של תורה מתבטא בשני עניינים עיקריים:

האחד - **לשמוח במצוות**, לשוב עליהן ולקיימן במסירות.

האחר - **לאפשר, לסייע, להעלות על נס, להתלהב!**

(ש' סיימון / אפקט האבוקדו, עמ' 34)

## דרך חיים

תורה אינה תחביב או מקצוע, שניגשים אליו רק כאשר הלחצים נפתרו.

**אין שותלים חיי תורה על שטיחי מוזיאונים וארמונות פאר.** תורה צריכה להיות נטועה ולהשתרש בחיי המעשה על קשייהם וטרדותיהם.

ברגע שהדברים מסתבכים ו'מתבלגנים' קצת, ומקבלים את הגוונים העכורים והפתלתלים של החיים - משמע שהתורה הפכה אצלך לדרך חיים!

(הרב יעקב ב. פרידמן / "איך גילה שלומ"ה ברודא את מקור הכוח הפנימי המופלא שלו? מורשה 354, יח באייר תשע"ב, עמ' 13)