

להפוך את הטבע

כל שיטות החינוך יכולות להיות טובות ומועילות, אך כל זאת - עד התפילה. **תפילה היא מעל לטבע, ועל ידי כך ניתן להצליח גם כשהכישרונות או הנתונים מצביעים על ההיפך הגמור.** (דברי הרבי מסלונים זצ"ל)

פתרון חינוכי ראשון במעלה ראתה הרבנית הדסה לינדר ע"ה בתפילה. הרבה לבבות נפתחו והרבה מוחות החלו לקלוט בעקבות דמעות האמהות לידי ספרי התהלים.

כאשר שאלוה אמהות כיצד תוכלנה לפתור קשיים חינוכיים, לאחר שניסו את כל השיטות האפשריות, שאלה:

"האם קמת בלילה לשפוך דמעות על דרכיו? להתחנן לפני ריבון העולמים? אם לא, כיצד תרצי שלא יהיו לך בעיות בחינוכו? איך אפשר שהוא יתנהג כשורה ללא תפילות ותחינות?"

(ניחוחי ההדס / על הרבנית הדסה לינדר ע"ה, עמ' 131)

ביום נישואי בנה של הרבנית הדסה לינדר ע"ה הופתעו בני ביתה לגלות כי היא נעלמה לפתע, בעיצומן של ההכנות.

לאחר חיפושים ממושכים מצאו אותה בדירה ריקה של אחד השכנים, שנתן לה את המפתח ואפשר לה להיכנס לשם כרצונה.

הרעש וההמולה בבית אינם מאפשרים לה אמירת תהילים כדבעי, ואיך תעבור יום גדול זה, כשהיא עצמה שרויה בצום וכה רבות עליה לבקש, בלי אמירת תהילים?

כך חמקה לה חרש מן הבית, בראותה שהעניינים מתנהלים כראוי, וישבה למעלה משעתיים עם ספר התהילים.

כשבני הבית שחיפשוה מצאוה שם, התיישבו גם הם והצטרפו לאמירת התהילים, ורק אחר כך נגשו להכנות לקראת החופה. כך נהגה בכל פעם ביום חתונת ילדיה.

(ניחוחי ההדס עמ' 115 - 116)

דמעות של יצירה

האמהות הקדושות רחל ולאה בנו שתי צורות של בתים. **שתיהן הוזילו דמעות.** אצל רחל אמנו הקב"ה פונה אליה ואומר: "מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה כי יש שכר לפעולתך", ולעומת זאת לאה אמנו בכתה מבלי להפסיק משום שלא רצתה להינשא לעשיו, עד שהשתנה קלסתר וזיו פניה.

וכבר תמהו, מדוע לאה שלא חדלה מלבכות לא זכתה לקול ד' שהבטיח לה שתזכה ביעקב?

אלא תירצו, שיש דמעות של יציאה לגלות, וכנגד הדמעות הללו אין אפשרות לעמוד, ולכן רחל קיבלה מיד הבטחה. ויש בכי של בת שמשותקת להקים בית של תורה, ומכוח זה זכתה להקים בית עם יעקב, בית של מלכות כהונה ותורה, הכל מכוח הדמעות.

דמעות כאלו אי אפשר להפסיק, כי הן **דמעות של יצירה. וככל שתוסיף לבכות, כך תזכה לבית מרום יותר.**

(דברי רבי חזקיהו מייסקובסקי שליט"א בכנס, יא בחשוון תשע"ד)

חובת התפילה

בראש ובראשונה, מהיום הראשון ועוד קודם לכן, יש חובה של ההורים להתפלל עבור ילדיהם.

עניינה של תפילה על הבנים וחינוכם היא כל כך חשובה, עד שיש מקום לחשוב שהתפילה היא העיקר החשוב ביותר בכל החינוך. זו תהיה אשליה לחשוב שהחינוך והגידול של הילדים להיות גדולים בתורה ומצוינים במידות הוא אמנם בידי אדם, בידינו שלנו. הדבר תלוי בקב"ה. **אמנם הילדים הופקדו בידינו, ואנחנו צריכים לעשות את כל המוטל עלינו, אבל צריך תפילה רבה לפני הקב"ה על הפיקדון שלו שהפקיד בידינו.**

(הרב וולבה / זריעה ובניין בחינוך, עמ' לד - לה)

אמר ר' חיים קנייבסקי שליט"א לאברך אחד: **"על הילדים צריכים להתפלל הרבה שיצליחו, ולא מועילות שום עצות."**

אמר לו אותו אברך: אבל מה עושים עם המחצה השנייה, שהרי "תפילה עושה מחצה?" והשיב לו: **"מחצה - גם זה הרבה!"**

(הרב צבי יברוב / חנוך לנער, עמ' טז)

"ויברך אתה" - "סיפר ברכת לבן לבנותיו, להורות שברכת האב אשר היא על בניו בכל נפשו בלי ספק ראוי שתחול יותר".

אף ברכתו של לבן הרשע הייתה בעלת כוח והשפעה עבור בנותיו. קל וחומר בהורים שכל שאיפתם לגדל את בניהם לתורה וליראת שמים!

פעם אחת כשהיה מרן רי"ז הלוי זצ"ל מבריסק מהלך בדרך בלוויית אחד מבניו, ניגש אליו עובר אורח ואמר לו: אשריכם שזכיתם לזרע ברך ד', שכל בניך לימודי ד' וכולם למדנים ויראים. הרב שמע את הדברים והמשיך בדרכו מבלי להגיב עליהם.

בעת היכנסו לביתו אמר הרב לבנו: **וכי אדם זה יודע כמה דמעות שפכתי בשעה שהייתי מנדנד את עריסת בני? הייתי מתפלל ובוכה לפני רבונו של עולם ומתחנן שיעלו הילדים ויתעלו בתורה וביראת שמים.**

בדרך כלל בני אדם מתעוררים להתפלל על הצלחת ילדיהם בתורה וביראת שמים כאשר הם כבר עוסקים בלימוד. ואימתי הם בוכים על בניהם? כאשר הם נוחלים אכזבות ומפח נפש רח"ל. הרב מבריסק לא עשה כן, **הוא התפלל ואף שפך דמעות בעודם בעריסה!** הנהגה זו מעידה כאלף עדים על עומק הרצון ועל כנות השאיפה לגדל את הילדים לתורה. כך מתמסרים להחדרת אור התורה בלב הצאצאים!

(הרב יעקב ישראל בייפוס / לקח טוב: חיים של תורה ב, עמ' רלו)

"הקו שלך" - מגוון שלוחות המכילות תוכן עשיר ומרתק לנשים, שיצור השקפה והלכה וסיפורים על נשים גדולות, בעברית, באנגלית וביידיש. חייג: 02-9995865. ניתן להפיץ לתועלת הכלל. לקבלת מסרים קבועים דרך הדוא"ל: em.beisrael@neto.bezeqint.net