

הבית היהודי הוא **משכן לשכינה**, ובתור בעל מעמד מכובד כזה עליו להיות מושתת על צניעות.

ניתן לדמות את הבית לחנות תכשיטים יוקרתית, שנמצאת תמיד במבנה ממוגן ושמור ומצוידת בכספות איכותיות.

בתוך הבית היהודי אמור לגדול **דור ישרים יבורך**, שהוא ה"סחורה" היקרה מכל, ועל כן הוא חייב להתנהל הרחק מן הזרקורים, כיאות לארמון המלוכה.

(על פי הרב ישראל פולק, "מציאה בחצי חנים", מרווה לצמא יח בטבת התשע"ה, עמ' 3)

"אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך, בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך".

לשתילי זיתים יש שתי תכונות מיוחדות. ראשית, עץ הזית אינו מקבל הרכבה עם מינים אחרים. ושנית, אין פרי שהוא רב תכליתי כמו זיתים. מלבד שאוכלים אותם מפיקים מהם שמן המשמש לאכילה, לאפיה, לטיגון, לאור הנר, רפואות ועוד.

אם אתה רוצה בנים שאין בהם שום חיבור לרע, טהורים ונקיים; אם אתה רוצה בנים בעלי משנה, בעלי מקרא, בעלי תורה, בעלי שם טוב; אם אתה רוצה בנים כשתילי זיתים, במה זה תלוי? ב"אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך".

(הרב אליהו רוט זצ"ל / עקרונות בחינוך ילדים, עמ' צא - צב)

דרך חיים של מלכות

"בשכר צניעות שהיה ברחל זכתה ויצא ממנה שאול ובשכר צניעות שהיה בשאול זכה ויצאה ממנו אסתר". (מגילה יג, ע"ב)

צניעות ומלכות צועדים יחד, ככתוב: "כל כבודה בת מלך פנימה". רחל כבשה את כל היופי ועצרה בתוכה את כל רצונותיה להקים בית של תורה עם יעקב, למען מטרה נעלה, שאחותה לאה לא תתבייש.

למדנו מכך, כי מלכות אינה מתחילה בשלטון על אחרים, אלא אדרבה, שלטון האדם על עצמו. כשאדם שולט על עצמו הוא מלך, וזוכה להעביר את המלוכה לבניו.

(דברי רבי חזקיהו מישקובסקי שליט"א בכנס, יא בחשוון תשע"ד)

השפעת הרחוב בעניין הצניעות היא כמובן באופנים של הוראת היתר. בכל דבר אפשר אולי למצוא צדדים להיתר ולטעון שמותר על פי תורה ועל פי הלכה.

אבל צניעות איננה שאלה של הלכה בלבד לבוא ולקבוע בדיוק את הגדרים, **צניעות זו שאלה של דרך חיים!** כשנשים נגררות אחרי האופנה והמודה, זהו חיסרון ביסוד הבית היהודי, ביסוד הבניין של הילדים.

המהר"ל אומר שלא נמצא בכל המידות שמשפיע על הילדים, שהדומה יוליד מה שדומה לו, כמו שתמצא אצל הצניעות. אם אנו רוצים לגדל בנים עם אהבת תורה, עם יראת שמים, לא נוכל להצליח בכך אם חסר את יסודות הצניעות!

(מתוך דברי הרב דוד כהן שליט"א בכנס בירושלים, חשוון תשס"ז, גיליון "הכתר" 30)

"הקו שלך" - מגוון שלוחות המכילות תוכן עשיר ומרתק לנשים, שיעורי השקפה והלכה וסיפורים על נשים גדולות, עבריות, באנגלית וביידיש. חייגי: 054-8529999 / 072-2442494

טל' הבונות - קו ייחודי ומרתק לבנות ולנערות החפצות לבנות ולהיבנות - 054-8594775, סיסמא: # 1212



כשתילי זיתים

אוירת קדושה

התואר הגדול לכלל ישראל הוא **"עם קדוש"**. מעלת הקדושה היא מעלת האדם כולו. **מעלת הצניעות אינה רק ברחוב אלא גם בבית.**

וכן מבואר במדרש (תנחומא וישלח): **בזמן שהיא צנועה בתוך הבית, כשם שהמזבח מכפר, כך היא מכפרת על ביתה**, שנאמר: "אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך", ואין ירכתי אלא מזבח, דכתיב "ירכתי המזבח". אימתי אשתך כגפן פוריה, בזמן שהיא בירכתי ביתך. אם עשתה כן, אז בניך כשתילי זיתים, וזוכה לבנים כהנים גדולים המשוחים בשמן המשחה.

אם רוצים לזכות שהבית יהא מזבח המכפר, אם רוצים לזכות שהבנים והבנות יתחנכו על דרך התורה והמצוות ושיימשך התורה למשך הדורות - **הכל תלוי בצניעות הנשים.**

(מתוך דברי רבי מיכל יהודה לפקוביץ זצ"ל / הלבוש כהלכתו, עמ' 283)

אישה צנועה משולה לכהן, ולא בכדי. מסבירים לנו חז"ל: **"בזמן שהיא צנועה בתוך הבית, כשם שהמזבח מכפר - כך היא מכפרת על ביתה"**.

החטא מביא על החוטא טומאה, הגורמת לו נזק רוחני רב, מרחיקה אותו מהבורא וגוררת אותו לעברות נוספות רח"ל. טומאה זו לא תוסר על ידי תשובה בלבד, אלא יש צורך בקרבן שייצור קדושה. הקדושה מסירה את טומאת החטא, ובכך מתכפר הדבר בשלמות.

כך לגבי האישה הצנועה: **הצניעות ממלאת את אוירת הבית קדושה**, והקדושה הזו חודרת ללבבות, ומעוררת בבני המשפחה רצון לקיום תורה ומצוות.

(הרב ישראל פולק / "מבצרה של בת ישראל", מרווה לצמא י' בשבט התשע"ה, עמ' 6)