

כבלים של זהב

התורה מספרת על אליעזר שנתן לרבקה שני צמידים, שצורתם מזכירה אזיקים שבהם כובלים ידי אסירים - כדי לרמז על הלוחות המצומדים. בנוסף לכך היה לצמידים משקל המכביד על האישה הנושאת אותם.

אף על פי כן אוהבות הנשים להתהדר בהם, וככל שיגדל משקל הזהב בהם יעלה ערכם ויתגבר הרצון להתקשט בהם. נמצא, אפוא, שמה שנראה כובל ומכביד למי שאינו מבין ענייני תכשיטים, דווקא הוא מעניק את תחושת ההידור והנעימות.

לקח זה רצה אליעזר ללמד לרבקה ולזרעה לדורי דורות. אל תלכו שולל אחר טענת היצר וחבר מרעיו, הטוענים שעולם התורה כבד ומכביד ושולל את נועם החיים. ההיפך הוא נכון. אמנם יש כאן כבלים, אך **כבלים של זהב**. תרי"ג מצוות אינן שוללות חלילה את הטעם הטוב מהחיים, אלא **סוללות את הדרך לחיים טובים ומאושרים בעולם הזה ובעולם הבא**.

(הרב בייפוס, לקח טוב, חיים של תורה: א, עמ' עב)

קיום תורה ומצוות מקנים לנו **אושר שאין גדול ממנו**. המצוות שלנו אינן נחוצות להקב"ה. הן ניתנו לנו כדי לזכות אותנו.

עיקר הערך של המצווה הוא, שאני מקיים את צו ד': **"אשר קידשנו במצוותיו וציוונו..."** אתה ד' קידשת אותי בציווי שלך. מבין כל האנושות ד' בחר אותי.

כמה סיפוק צריך למלא אותנו! איזו הרגשה נעלה, שאנו זוכים לעשות את רצון ד'!

(הרב עזריאל טאובר שליט"א / צאי לך בעקבי הצאן ח"ב, עמ' 55)

האושר האמיתי - בשבירת המידות

"...כל השנים היו לי צרות, מהצרות שלי אפשר לעשות ספרים עבי כרס, והיו הרבה יותר עבים מה"אבי עזרי" שלי. אבל תדעו לכן: מיום עומדי על דעתי, **אני הבן אדם הכי מאושר בעולם!** לא היה רגע בחיים שלא הייתי מאושר, תמיד אני באושר כביר!

למה? כי אני לומד את התורה של הקב"ה, אני לומד את המוסר של ספרי המוסר, אני משתדל לעבוד על עצמי, לשפר את המידות שלי. **"עיקר חיות האדם לשבר מידותיו, ואם אינו משבר מידותיו למה לו חיים"**, כך כותב הגר"א (אבן שלמה א, ב), וכל שבירת המידות, כל שבירת הרצון... **וכל ויתור שאני צריך לוותר - אני מאושר ואני שמח**.

יש שהתחתנו ועשו שידוכים עשירים, אבל האושר רחוק מהם והלאה. לא עשירות, לא חומריות, לא עולם הזה נותן לבן אדם את האושר. מה הוא בן אדם? אוכל ושותה, ואחרי זה יאכלוהו ותולעים בקבר. **וכי זה נותן לאדם סיפוק ואושר?"**

(דברי הרב שך זצ"ל בשיחה לבנות / פניני האבי עזרי, מובא בהולכי נתיבות עמ' כו)

הזכות לשאת בעול

בכל מעלה אמיתית, עם כל השכר והאושר הכרוכים בה, יש בצידה גם **ציוויים, אזהרות ועונשים**. כל אחד יודע היטב שאחרית רשעים נכרתה, ומתן שכרם של צדיקים לעתיד לבוא, אך הוא מתעצל להשקיע את ההשקעה ולסבול את הטורח עד שיגיע לזמן ההוא, ובזה מונח כל חורבן אושרו של האדם.

נתבונן בעצמנו, וכי איננו מקנאים לפעמים בחילוניים שמרגישים חופשיים ומן המצוות ופטורים מן הכל? החילוני עושה את כל העולה על רוחו, ואילו אצלנו כל מעשה כרוך בבדיקה ובבחינה - האם הוא ראוי על פי ההלכה.

אכן, **היהודי נושא על עצמו עול**. לא בנקל עולים לו חיון. יש לו אחריות על כל תנועה, ותמיד הוא בפחד ויראה שמא יחטא וייענש.

אמנם נשאל את עצמנו, האם מקנאים אנו בסוס? הרי גם הוא חופשי, אין לו עול דרך ארץ, פרנסתו מצויה לו בכל מקום, וישן בכל מקום שימצא, אין לו דאגות וצער כי אם חיי תענוג והנאה גמורה!... אבל מי טיפש שיחפוץ להיות סוס, הרי כל אחד רוצה להיות דווקא אדם עם כל הקשיים והעול הכרוך בזה.

כך גם **רק מי שמכיר וחפץ במעלת עבודת הבורא, והזכות הגדולה לעמוד לפני ד' ולזכות בברכותיו, יסכים להידבק בה על הקשיים הכרוכים בה**.

(ערוך על פי הרב פינקוס / תפארת שמשון: בראשית, עמ' רעח - רעט)

כוח הסיפוק הפנימי

הרב שלמה ברודא זצ"ל סיפר, שכאשר עלה בגיל 14 מאמריקה לישיבה הקדושה בירושלים, הוא נתקל במכשולים רבים. עד אז הורגל לחיי תפנוקים, ובבת אחת נפל לחיים מלאי התמודדויות מסוגים שונים, אשר לא תאמו את הלך רוחו ואת אופיו העדין והשבירי.

לאחר כמה חודשים של קשיים וסבל, נכנס להיוועץ במרן המשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין. הוא היה משוכנע שהמשגיח יאמץ אותו ואת התחבטויותיו בחום אל לוח ליבו, ואולי גם יסייע לו באופן מעשי.

המשגיח הקשיב היטב, התבונן בו שעה ארוכה, ולבסוף אמר לו משפט אחד, ששינה את חיוו של הגאון רבי שלמה ברודא שליט"א מן היסוד:

"בחור'ל... אתה אמריקני צעיר ומפונק... לא התרגלת לשאת במשא החיים... נו, הגיע הזמן. טוב שהזמן הזה הגיע מוקדם. אם לא עכשיו אימתי?"

המשפט הזה טלטל את נפשו של הצעיר, והפך ל"יום עמדו על דעתו".

מאותו היום, החלה רוח ד' מפעמת בו. קשייו לא נעלמו, הם המשיכו להציק לו, אבל **הם לא השתלטו עליו**. שלמה'לה גילה את הסוד הפנימי של החיים: **אושר פירושו סיפוק פנימי**.

סיפוק פנימי נובע מהרגשה **שאתה חי נכון ובהיר את חייך**. הרגשה כזו מושגת רק אם אתה עושה ברצף וביציבות דברים שאתה מחשיב לבעלי ערך ומשמעות. **אדם כזה אינו הופך להיות עבד נרצע לקשייו**. (הרב יעקב ב. פרידמן, מורשה 354, יח באייר תשע"ב, עמ' 12)

"הקו שלך" - מגוון שלוחות המכילות תוכן עשיר ומרתק לנשים, שיעורי השקפה והלכה וסיפורים על נשים גדולות, בעברית, באנגלית וביידיש. חייגי: 0722-722-0722