

בחירה משתלמת

דוד המלך, רגל רביעי במרכבה, יועץ לנו: "אשכילך ואורך בדרך זו תלך... אל תהיו כסוס כפרד אין הבין...".

נתאר לעצמנו סוס המשוטט בשוק. הוא עובר ליד דוכנים של פירות משובחים ועסיסיים, ואינו טועם מכל אלו. מה הוא מחפש? קש ותבן. זו המהות הטבעה בו. אף אם יגישו לפניו מכל טוב הוא ימאס בכל ויבחר אך ורק בקש.

אומר לנו דוד המלך: אל תהיו כמו הסוס הבוחר בתבן. **היהודי יש לו מכל טוב בעולם הזה ולנצח נצחים.** יש לו הזכות לרכוש מצוות לאינספור, ים של מעשים טובים לפניו לשלוח מתוכו זכויות לנצח. אבל למגינת הלב כמה זונחים את המטמונים הללו ומחפשים קש - עולם הזה והבליו...
(דברי רבי חיים מברסק זצ"ל / מובא בשיחת הרב קרלינשטיין זצ"ל, "צאי לך בעקבי הצאן" ד, עמ' 82)

71 אמה של מלכות

ההשקעה הנכונה

ההבדל הגדול

כל ההרגשות הטובות והכבוד וכל שאר ההנאות של כל ימי החיים, אינם מגיעים **לרגע אחד של שכר טוב בעולם הבא.**

הבה נתבונן, הנשים הנמצאות בעולם האמת, מהי דרגתן שם לנצח נצחים? אלו אשר כל ימי חייהן רדפו אחרי היופי והכבוד המדומה, שם הן נוחלות מפח נפש, בושה וכלימה, ואינן מוצאות חן בעיני אף אחד.

לעומתן, הנשים אשר כל תשוקתן הייתה לעשות נחת רוח וכבוד לריבון העולמים, הן מקבלות שכר ועונג רב, הן אלו אשר מקבלות את הכבוד האמיתי, כראוי למכבדת את מלך מלכי המלכים הקב"ה. ובנוסף לכך, בניהן וצאצאיהן שנשארו כאן בעולם, אשר בזכות צניעותן זכו לגדול בתורה וביראה, מוסיפים לחשבונן כל רגע ורגע שכר רב עד אין קץ.

(הלבוש כהלכתו, עמ' 263 - 264)

פעם בעוברי ליד סופרמרקט ריצדו לנגד עיני באותיות של קידוש לבנה המילים: **"את ההבדל הגדול תרגישו בקופה"**. באותו רגע חשתי שליבי נהפך בקרבי.

משמעות הדברים הייתה ברורה כשמש בצהרים: פה בעולם הזה נברך פחות בכוונה או יותר בכוונה, נלבש בגד פחות צנוע, מה ההבדל?

התשובה היא: **את ההבדל הגדול תרגישו בקופה. שם כל פרט ופרט הוא עולמות!**

(הרב ראובן קרלינשטיין זצ"ל / צאי לך בעקבי הצאן ח"ד, עמ' 85)

כל אישה רוצה להרבות בזכויות. ואכן, על אף שנשים פטורות מכל מצוות עשה שהזמן גרמן, רובן אינן מוותרות על מצוות אלו, ועושות כל מאמץ לקיימן. כגון: מצוות תקיעת שופר, נטילת ארבע מינים וכדומה. רבות גם מתאמצות לקיים אפילו מנהגים, שאינם מצוות עשה.

ויותר מכך, ברבות מהמצוות אינן מוכנות להסתפק בקיום המצוות בדיעבד, על פי שיטות המקלים, אלא מחפשות דווקא את ההידור והלכתחילה.

וכאן אנו מגיעים למסקנה המתבקשת מאליה: אם נשים מתאמצות לקיים מצוות שאינן מחויבות בהן, ודאי שתתאמצנה להדר במצוות הצניעות, שהן מחויבות בה מדאורייתא בכל רגע ורגע. **ודאי שלא תסכמנה להתפשר על "בדיעבד" דווקא במצווה החשובה ביותר לאישה.**

(הרב משה פנחס זנדר / משנת הצניעות, עמ' 9)

יש אדם שמתייגע בכל יום בעבודה מפרכת ומקבל את שכרו לפי שעות. לעומתו, אדם אחר קונה נירות ערך בבורסה, יושב בביתו ונח, ובינתיים ערך המניות שבידו הולך ועולה, והוא מרוויח פלאים מבלי להתאמץ.

כך אישה שהשקיעה בבחירת בגדים צנועים, עושה עסקה משתלמת ביותר. **בכל יום היא צוברת לעצמה זכויות ללא מאמץ.**

בנוסף לכך, זכות גוררת זכות. אישה השומרת על כל דיני הצניעות לפי רוח התורה, משפיעה בצניעותה על שאר הנשים בעולם, ומורידה רוח טהרה והנהגות טובות לעולם כולו. האם ניתן לשער את גודל זכויותיה?

(הרב ישראל פולק, "מציאה בחצי חנים", מרווה לצמא יח בטבת התשע"ה, עמ' 5)

שכר נצחי

אמרו חז"ל: אין הקב"ה מקפח שכר כל בריה, אפילו שכר שיחה נאה. הבטחה זו נאמרה על כל התורה בכלל ועל ענייני הצניעות בפרט. ולכן נצטוו בני ישראל שלא לצרור את בני עמון ולא להשתעבד בהם, בשכר צניעות אימם שלא פרסמה את מעשי אביה. **על כל חיזוק בענייני הצניעות ישולם שכר טוב מן השמים. לא נאבד שום מחשבה קטנה, אי נעימות, הוצאה כספית, התרוצצות.**

וכה דברי רש"י בשם המדרש: "ויקח שם ויפת את השמלה", ויקחו לא נאמר אלא ויקח, מלמד על שם שנתאמץ [-במצוות הצניעות] יותר מיפת. ומה פרע להם הקב"ה, שם - זכו בניו לטלית של ציצית, ויפת זכה לינתן קבורה לבניו במלחמת גוג ומגוג.

(הלבוש כהלכתו, עמ' 262)

"הקו שלך" - מגוון שלוחות המכילות תוכן עשיר ומרתק לנשים, שיעורי השקפה והלכה וסיפורים על נשים גדולות, בעברית, באנגלית וביידיש. חייגי: 054-8529999 / 072-2442494