

#### שומר חינוך

אמר להם הקב"ה לישראל:

אתם צאני, "אתנה צאני". ואני רועה - "רועה ישראל האזינה". עשו דיר לרועה שיבוא וירעה אתכם.

אתם כרם, "כי כרם ד' צבקות בית ישראל", ואני שומר, "הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל". עשו סוכה לשומר שיבוא וישמור אתכם.

אתם בני, "בנים אתם לד' אלוקיכם", ואני אביכם, "כי הייתי לישראל לאב".

כבוד לבנים כשהם אצל אביהם, וכבוד לאב כשהוא אצל בניו. עשו בית לאב שיבוא וישרה ביניכם, דכתיב: "ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם".

(רבנו בחיי, תרומה כה, ח)

"החפץ חיים היה אומר: הקב"ה שומר עמו ישראל. כלום שומר שכר הוא? לא, אין אנו משלמים לו בעד שמירתו, הוא שומר חינוך. אולם שומר חינוך מסרב גם לשמור.

אימתי הוא מסרב? כתוב בתורה "ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך". ערוות דבר משמעותו פריצות, זאת אומרת הרס הצניעות.

לפנים היה קיים כלל: בנות ישראל צנועות הן, היום יש כלל הפוך מזה, ועל כך התרו בנו "ושב מאחריך", זאת אומרת שהשי"ת יסיר את שמירתו מעלינו. למצב כזה הגענו היום, ובלעדי השמירה של השי"ת אנו מופקרים לכל פגיעה".

(רבי אלחנן וסרמן הי"ד / קובץ מאמרים. מאמר "דעת תורה")

#### יוד השמירה

כתוב שתמיד יש שכניה בכלל ישראל. המצב הכי גרוע הוא בזמן שיש "הסתר פנים", זאת אומרת שהשכניה לא מלווה את האדם, את העם, "ואנכי הסתר אסתיר פני מהם ביום ההוא". אז יש חלילה וחס כל מיני צרות.

ולמה יש הסתר פנים? כתוב בתורה "ולא ייראה בך ערות דבר ושב מאחריך", אם יש ערות דבר אין שכניה, ואם אין שכניה זה הסתר פנים.

אם כן, אין לתמוה מה שיש כל כך הרבה צרות, כל כך הרבה חולים, כל כך הרבה מצבים קשים רח"ל.

(מתוך דברי מרן הגרא"ל שטיינמן שליט"א בכנס, יא בחשוון תשע"ד)

אם אנחנו פוחדים היום ללכת ברחוב בשל החשש מ'מתאבדים'; אם אנחנו נרעדים לקום מדי בוקר ולגלות מקרה מזעזע נוסף של פטירת אברך צעיר בדמי ימיו; אם אנחנו כבר לא מסוגלים למנות את מספר היתומים רח"ל המתרבה והולך; אם ליבנו מחסיר פעימה מכל עלה נידף - הרי שלפני הכל צריך לדעת שכל זה קורה בגלל מה שהתורה עצמה מעידה עליו: 'ערוות דבר'.

איך אומר הפסוק - "כי ד' אלוקיך מתהלך בקרב מחנך, להצילך ולתת אויבך לפניו", הקב"ה, אבינו הרחום והחונן, רוצה להצילנו מכל צרותינו, ולפדותנו מכל הייסורים העוברים על ראשנו בתנאי אחד: "והיה מחנך קדוש", חד וחלק.

ואנחנו מנסים לחפש ולתור אחר הסיבות הגורמות לצרות הנוראות, פונים לכאן ומבקשים עזרה, הולכים לשם ומתחננים על ישועה, ושוכחים את העיקר: ולא ייראה בך ערות דבר, ושב מאחריך.

(הרב זילברשטיין שליט"א / עלינו לשבח דברים א, עמ' תקנא)

"הקו שלך" - מגוון שלוחות המכילות תוכן עשיר ומרתק לנשים, שיעורי השקפה והלכה וסיפורים על נשים גדולות, בעברית, באנגלית וביידיש. חייגי: 0722-722-344

#### השכינה שבבית

"שלושה שותפים הם באדם, הקב"ה ואביו ואימו". כדי שנצליח בחינוך הילדים, אנחנו חייבים שהשותף העיקרי, שהוא הקב"ה, יהיה שותף פעיל בחינוך ילדינו, שהרי ללא סיעתא דשמיא אי אפשר להצליח.

עד כמה הקב"ה משתתף איתנו ממש בפועל זו שאלה גדולה, כי מחד יש אפשרות שהוא יתברך משרה שכינתו בבית ועוזר לנו לחנך את הילדים, אולם מאידך תתכן מציאות שהוא נותן נשמה וכביכול מסתלק מהבית ח"ו.

מתי השותף השלישי נמצא בבית? כשהאישה צנועה ובבית יש צניעות. אין דבר שמבריא את השכינה כמו חוסר צניעות, ואת עיקר חיוב הצניעות הטיל הקב"ה על כתפיה של האישה.

(הרב אליהו רוט זצ"ל / עקרונות בחינוך ילדים, עמ' עט - צא)

אנו מתפללים שבנות ישראל תזכינה להקים בתים שתשרה בהם שכינה. כדאי לדעת ששכינה שורה רק בתנאים מסוימים, כדאי לדעת שכשחורגים מהצניעות זה הדבר שמבריא את השכינה מהבית, ואחר כך מתחילות ח"ו בעיות עם ילדים וכדומה. זה לא פשוט בכלל.

אבל צריך לדעת, שברגע שמתעוררים להתקרב לרצון ד' יתברך, מתחילה להישפך סיעתא דשמיא. כל בת צריכה הרבה סיעתא דשמיא לבנות בית טוב ושהכל ילך בסדר, והכל תלוי בגישה הפנימית של הבת בגיל צעיר לכל התרבות שלה בחיים.

(מתוך דברי הרב יהודה עדס שליט"א בכנס בירושלים, טבת תשס"ט / "הכתר" 43)