

אם בישראל

שאיירה והאנה

דברי חיזוק לאם היהודייה

מן המקורות

"וגם על בניה תפקח עינייה כי חובה מוטלת עליה ביותר מאחר שהיא נמצאת בבית, ועוד שזה חלקה... וזוה זוכות ליגדולה הבטחה שהבטיחן הקב"ה לנשים, כי גדול המעשה יותר מן העושה."

(פלא יועץ, ערך "נשים")



"את מי יורה דעה ואת מי יבין שמועה גמולי מחלב עתיקי משדים", זה משה, מלמד שהחזירוהו על כל המצריות ולא ינק. אמר: **פה שעתיד לדבר עם השכינה יינק דבר טמא!!**"

(ילקוט שמעוני ישעיה רמז תלו)

אמר על כך רבי יעקב קמינצקי:

"מכאן לומדים אנו יסוד בחינוך יהודי: **כל ילד יהודי חייב לקבל את חינוכו כאילו עתיד הוא ביום מן הימים לדבר עם השכינה.**"

(החינוך ציפור נפשנו)

האם - חומות הבית

"שנים עשר דברים יש לו למי שיש לו אישה... חומה, שצריכה להיות כחומה שאינה זזה ממקומה, שנאמר: 'אני חומה ושדי כמגדלות'."

(מנורת המאור)



ראיתי פעם אם יהודיה קוראת ספר. שאלתי אותה: "האם היית רוצה שבתך תקרא את הספר הזה?" האם הזדעזעה ואמרה: "הייתי מעדיפה למות, מאשר שביתי תקרא ספר זה..."

אמרתי לה: "אל תמותי, תחיי עד מאה ועשרים שנה... אבל דעי לך: אם את תקראי את הספר – גם הבת שלך תקרא אותו!"

אין אנו צריכים לחשוב ולחפש דרכים איך "לחנך" את ילדינו. אין לנו אלא לשמור עליהם בקדושה ובטהרה בתוך חומותיו ה בצורות של הבית היהודי האמיתי!"

(הרב שמשון פינקוס / נפש חיה)

דבר המערכת

תפקידה העיקרי של האם בביתה הוא שמירה והגנה. הבית הוא כמקדש וכמשכן, ועל האם לשמרו בקדושה ובטהרה, ולדאוג שלא ייכנסו לתוכו השפעות מזיקות. הגנה זאת נעשית הן על ידי דוגמא אישית של אם נעלה, המתרחקת מכל דבר שרוח רחוב נודפת הימנו, והן על ידי הקפדה יתירה ובדיקה מדוקדקת של כל דבר – משחקים, עלונים, תמונות ועוד, שילדיה נחשפים אליו.

בדור זה, יותר מבדורות קודמים, חשופים ילדינו הרכים והטהורים לקרינה הרדיואקטיבית הנוראה של היצר וחילותיו. ועל כן, התפקיד המוטל עלינו כאמהות, הקובעות את עתידם הרוחני של ילדינו, נכבד יותר ורב אחריות. הבה נחלץ חושים להגן היטב על פתחי ביתנו, להגיף את החלונות ואת הדלתות היטב מן הרוחות העזות המנשבות בראש כל חוצות, ולשמור לבל יחדור חלילה אף שמץ מאוירת החולין האופפת את סביבותינו. ובזכות מסירות הנפש נזכה לראות פירות מבורכים ומקודשים.

מפי ספרים וסופרים

"אילו הייתה האם שוקדת לחנך את בנה עוד בהיותו רך ביותר, ובמקום לכלכל את נפשו בסיפורי אגדות על מכשפות ועל כיפות אדומות וכדומה, הייתה מלמדת אותו מהרגע הראשון שהוא מתחיל לבטא מילים, את "שמע ישראל", והייתה מסבירה לו בלשון ילדותית מושכת את מובנן האמיתי של המילים, ומספרת לו את כל הניסים והנפלאות שעשה לנו האלוקים מעודנו עד עתה, ומה הוא מבקש מאיתנו - כי אז היה הילד גדל לשם ולתפארת.

אם מרגילים את הילד במצוות עוד בהיותו בחיתוליו, כי אז בוודאי לא יכבד עליו אחר כך ליטול ידיו קודם הסעודה ולא יהיה עליו הדבר לטורח ומעמסה. ואם יכללוהו בסיפורים על חיי גדולינו וחכמינו, כגון רבי עקיבא ואחרים, שהקדישו נפשם וחייהם למען התורה הקדושה, אזי יבין הילד את רוממות עמו."

(שרה שניר)

האישה יוצרת את חומת הבית.

"אישה מכרת באורחים יותר מן האיש". כל דבר חדש הנכנס לבית נבדק בתחושותיה הבריאות, וכך ביכולתה למנוע מן הילדים מפגש עם דברים המפריעים להתפתחותם הרוחנית.

חומת הבית אינה חומת אבן, אלא חומת לב. האם יוצרת עולם פנימי מלא אהבה וטיפול. הילדים מתכנסים תחת כנפי אימם. ביטחונם באהבתה ובמסירותה מהווה עבורם חומה בצורה המנתקת אותם מהשפעות זרות.

(הרב ר"מ שלנגר / אוהל רחל)