

#### מוקד המלחמה

"אם לא תדעי לך היפה בנשים, צאי לך בעקבי הצאן ורעי את גדיותיך על משכנות הרועים" - יגיע זמן שבו החציפות תרתיח ותהפוך את העולם.

"אם לא תדעי לך", את, האישה החשובה, כשלא תדעי כיצד לנהוג, כי החציפות מכריזה שדרכה היא הנכונה כעת, "צאי לך בעקבי הצאן", בדרכי הצדיקים, מנהיגי ישראל הקדושים, ובדרכי אבותיך מדורות קודמים שנהגו בקדושה ובצניעות, "ורעי את גדיותיך", ותגדלי את ילדיך לפי דרכם של הרועים הקדושים.

(מתוך צוואת בעל ה"שומר אמונים")

ידוע שיש ירידת הדורות, לא רק בחלק הרוחניות שכל כך ירד בדורות האחרונים, אלא גם הבושה ירד עד כדי כך שמה שפעם זה היה בושה היום זה להיפך: ההצנע לכת נהפך לבושה.

וכל אחד מצווה ועומד שבני ביתו יתנהגו בצניעות, זה כולל גם במלבושים ובכל העניינים, והבא ליטהר מסייעין אותו.

(מתוך מכתבו של הגר"ר יא"ל שטיינמן שליט"א / קונטרס והצנע לכת)

כידוע, עיקר הניסיונות בדורנו - דור עני, הם ניסיונות קשים עד מאוד בקדושה ובצניעות ובשמירת העניינים מכל רע.

אמר על כך הרבי מרוז'ין בשם ה"אוהב ישראל" מאפטא, שאמנם בדורות הקודמים היו צדיקים גדולים, מכל מקום, המשיח יבוא דווקא בדור האחרון שבו לא יהיו צדיקים כ"כ גדולים, מכיוון שהם יעמדו בניסיונות קשים שלא היו בדורות הקודמים.

ועל כן דווקא בדורנו הירוד כל כך, כל ניסיון בצניעות ובקדושה שעומדים בו מקרב יותר את בוא הגאולה.

(יצא אדם לפעלו)

#### ההזדמנות האחרונה

הזמן המיוחד של תקופתנו זועק: עשו!... האפשרויות כה גדולות, ומי הוא זה העומד מן הצד. ההנהגה גלויה משמים להורות לנו לחטוף ולאסוף זכויות. הימים עקבתא דמשיחא, כיצד נקבל פניו וכיצד נכין עצמנו לבואו? הרי צריך להתקרב אליו. וההכנה בזה היא להימצא בערנות של חטיפת מצוות.

ימות המשיח יהיו כידוע ימים שאין בהם חפץ, ועכשיו ההזדמנות. הכל מורה לנו על כך לחטוף משפע האפשרויות העומדות לפנינו...

(מין הגרא"מ שך זצ"ל / דברים שנאמרו אחרי המלחמה בשנת תשכ"ז, מכתבים ומאמרים ח"ב עמ' 30)

אנו נמצאים בסוף ימות עולם. כלל ישראל נמצא במצב לא פשוט. כולם יודעים שהעולם עומד לקראת נעילה. וכאן יש נקודה שעלינו לזכור, וזה העיקר החשוב לאישה שרוצה לעשות משהו באמת יעיל, וזכות הרבים תהיה תלויה בה.

הגאולה האחרונה תהיה העתק של הגאולה הראשונה. גאולת מצרים הייתה בזכות צניעות הנשים. פרט לשלומית בת דברי שהייתה חריגה, כולן היו חזקות. וגם הגאולה האחרונה תהיה בזכות צניעות הנשים, שתתרחקנה מן המלבושים הלוקחים מחוקות הגויים.

(הרב מנחם שטיין שליט"א, בני ברק תשס"ח, מובא בוהייתם לי סגולה עמ' 3)

בישעיהו כתוב, שאמר הנביא בשם ד' על הזמן שלפני הגאולה השלמה: "ושנת גאולי באה, ואביט ואין עוזר, ואשתומם ואין סומך..."

לפני הקץ, כשכבר הגיע זמן הגאולה, יבקש ד' יתברך מי שיעזור ויתמוך בידו כביכול להביא את הגאולה השלמה על ידי שיפעל קיום רצונו יתברך בחובת השעה, ויוציאו לאור העולם את העניין הזה, ועל כן אלו שמתחזקות עתה בעניין הצניעות, עושות נחת רוח גדול מאוד לאבינו שבשמים, ומסייעות לקרב הגאולה השלמה, אשר ערוך לשכרן הרב בזה ובבא.

(קונטרס "קול קורא", עמ' 3)

#### בזכות שלא שינו

מצינו שכלל ישראל נשתבחו במצרים על שלא שינו לשונם שמם ובגדיהם, והיו מתאספים ומדברים על הגאולה שהאמינו במה שקיבלו מאבותיהם שעתיד הקב"ה לגאולם, וביאר המשגיח בעל אור יחזקאל זצ"ל שכלל ישראל נזהר בדברים אלו שבהם גדרו עצמם שלא להתערב עם הגויים, בידעם שאם לא ישמרו עצמם מלהתערב עם הגויים הרי בודאי יושפעו מהם ויאבדו את אמונתם בגאולה העתידה.

וגם בתקופתנו, לפני הגאולה, עלינו להתחזק בכך.

(רבי מיכל יהודה לפקוביץ זצ"ל / מתוך שיחה בישיבת כנסת יחזקאל - אלעד, הובא בעלון "דובב שפתיים" 18 וארא תשע"ב)

בעבר נדרשנו להילחם על כל דבר שבקדושה: על לבוש צנוע ועל אוכל כשר. על כל פרט הייתה מלחמה.

היום ב"ה לא צריך להילחם. יש היום הכל, יש בגדים וממתקים עם כל ההכשרים. התרגלנו שאין מלחמה. אנו יושבים בשקט שאננים ובוטחים שהכל בסדר, אך היצר הרע מוצא את הדרך להיכנס מבלי שנבחין - מהדלת האחורית, עם הכשר למהדרין.

הבה ונזכור: את השכר מקבל היהודי לפי היגיעה ולא לפי הידיעה. "לפום צערא אגרא". ככל שנשקיע יותר ונתאמץ במלחמתנו נגד היצר, השכר יהיה רב יותר.

(ערוך על פי דברי הגב' ח' ווייס, "זאת חוקת התורה" / צאי לך בעקבי הצאן ח"ב, עמ' 67 - 68)

"הקו שלך" - מגוון שלוחות המכילות תוכן עשיר ומרתק לנשים, שיעורי השקפה והלכה וסיפורים על נשים גדולות, בעברית, באנגלית וביידיש. חייגי: 0722-722-344