

### הגות ומחשבה לנשות ישראל

50

#### אין כניסה!?

הצלחתנו בכל התחומים: בריאות, ילדים, פרנסה וכבוד - כולם תלויים בהשראת השכינה. לעומת זאת כל סוגי הנזקים והייסורים רח"ל, כולם בשל ריחוק השכינה.

חייבים אנו לזכור כי כל הנהגה לא צנועה, כל ערוות דבר - גורמת בהכרח לסילוק השכינה מכלל ישראל, על כל הנזקים החמורים הנובעים מכך. לעומת זאת, הנוהגים בצניעות גורמים להשראת שכינה בכלל ישראל, עם כל הברכות וההצלחות הנובעות מכך.

בהליכה אחת בבגד לא צנוע, עלולה אישה לגרום קלקול גדול יותר מכל הזכויות שהשיגה בתפילות ובתהילים רבים. הרי בתפילה אנו מתחננים להשראת שכינה, ובהנהגה של חוסר צניעות נגרם ח"ו סילוק השכינה.

הייתכן שנזמין אורח חשוב, נכין לו קבלת פנים בכל פינות הבית, ויחד עם זאת נתלה שלט על הדלת: "אל תכנס"...!?

(כוחה של צניעות / מתוך צאי לך בעקבי הצאן ח"ג עמ' 10)

הגאון רבי יעקב אדלשטיין סיפר שנכח פעם בברית שאליה הוזמן לסנדקאות ה'סנדלר' מתל אביב. אלא שזכו להכיר את הדמות המופתית הזו, ידעו שמדובר באיש קדוש והמתינו לבואו בדריכות.

והנה, ה'סנדלר' מגיע למקום שבו הייתה אמורה להיערך הברית, ועוד בטרם כנס לאולם, נדהמו בעלי הברית לראות שהוא חוזר לאחוריו ומבקש מהנהג להחזיר אותו לתל אביב.

כששאלוהו בעלי הברית על מה ולמה הוא עושה להם ככה, השיב: "אם אליהו הנביא אינו רוצה להשתתף בברית שלכם, מדוע שאני אשתתף בה?" והסביר שחלק מהנשים שנכחו במקום היו לבושות שלא בצניעות, ולכן אין הוא מוכן לשמש כסנדק בברית שכזו.

כי בלי צניעות, חבל על כל המאמץ בדברים אחרים. אם העם היהודי מתנהל חלילה ללא צניעות, לא תצלח דרכו.

(הרב זילברשטיין / עלינו לשבח ח"ב, עמ' תקמה - תקמו)

#### טוה השראת השכינה

כמו שבמצרים נגאלנו על ידי צניעות נשים צדקניות, כן גם עתה צריכים להיזהר מאוד בצניעות ההלבשה, שלא יתראה מן הגוף לחוץ חס ושלום, כי עיקר השראת השכינה הוא בזכות הצניעות, ועל ידי זה נזכה לשפע עליונה מהשי"ת, אמן ואמן.

(האדמו"ר מסטראפקוב / דברי יחזקאל שרגא, מובא בפנימה, עמ' 67)

לו חכמו ישכילו זאת נשות ישראל הכשרות, היו רואות כמה אור נשפע מהפסוק: "כל כבודה בת מלך פנימה".

כאן טמון סוד השראת השכינה, סוד הפנימיות. הסוד שבאמצעותו זוכים לבנים הנכנסים לפני ולפנים: "לא ברעש ד' כי אם בקול דממה דקה".

(הרב אליהו רוט צ"ל / במסילה העולה, עמ' שלג)

#### חומת ההגנה

"על עמך יערימו סוד ויתיעצו על צפוניך" (תהילים פג, ד)

"על עמך יערימו סוד", שונאי ישראל חושבים בסוד כיצד להרע ליהודים, "ויתיעצו על צפוניך", הם מתייעצים כיצד לערער את חומת הצניעות הקדושה והבטוחה, ועל ידי כך להגיע לקיום שאיפתם, חס ושלום, "ולא יזכר שם ישראל עוד".

גם בלעם הרשע הבין את הסוד, שאם הוא מעוניין לפגוע בעם ישראל, חס ושלום, הוא חייב לפגוע בצניעותם. אם תחלש הצניעות, תהיה חלילה השמירה עלינו מועטה יותר, ושונאינו עלולים לקבל יותר שליטה.

(כתר הצניעות)

בכנסייה הגדולה היו אלפי רבנים, והייתה שם עזרת נשים בגובה עשר או עשרים מטר, ומכיוון שהיה זה מאוד גבוה לא נתלו שם וילונות, והיו רבנים שטענו שכדאי בכל זאת לשים וילונות.

הגיע רבנו הקדוש החפץ חיים ואמר, שאם יש מצב שיש רבנים שסבורים שאם יעשו וילונות יהיה יותר קדושה, כלומר, תהיה השראת השכינה בכלל ישראל בעוד אחוז אחד. האחוז הזה הוא אמנם אחוז, אבל אחוז אחד של השראת השכינה זה עוד אלפי ורבבות ישועות, פחות אלפי אסונות, פחות אלפי אלמנות, פחות אלפי יתומים.

כל חיזוק בצניעות וקדושה שכלל ישראל עושה מביא עוד אחוז השראת השכינה, שכל אחד מהם מביא אלפי ישועות.

(הספד הגאון הרב יצחק קולדצקי שליט"א על הרבנית קנייבסקי ע"ה / קונטרס "מספד גדול", עמ' ג)

בשבת קודש שלפני סליחות, אחרי קריאת התורה, נהג רבנו בעל ה"יוחי יוסף" מפאפא זצ"ל, להשמיע מילים קצרות בעניין צניעות המלבושים, והסביר שבזכות נשים צדקניות נוכל להסות את כל המקטרגים ביום הדין, ולהתברך בשנה טובה ומתוקה.

אז הגביה מעט את ראשו לעבר היציע של עזרת הנשים ויקרא: "הנה בא יום המשפט. אנו רוצים לפעול ישועות, כולנו זקוקים לרחמי שמים. אבקש אפוא מן הנשים הצדקניות: עזרו לי! וחלילה אל תעכבו בעד תפילותי העולות מכאן כלפי מעלה".

(תולדות בעל ה"יוחי יוסף" מפאפא, עמ' קפח)

"הקו שלך" - מגוון שלוחות המכילות תוכן עשיר ומרתק לנשים, שיעורי השקפה והלכה וסיפורים על נשים גדולות, בעברית, באנגלית וביידיש. חייגי: 0722-722-344