

אם בישראל

דברי חיזוק לאם היהודייה

אמונה וביטחון

לפנות אל ד'

רבים מאיתנו חושבים שביטחון פירושו לא לדאוג מהבעיות שיש לנו, הכל יהיה בסדר. מדוע? הלא הבעיות גדולות, הסכנות גדולות? – אלא שהקב"ה גדול, לפיכך המסקנה היא שהכל יהיה בסדר...

זו טעות. כאשר יש בעיה, היא רצינית, וצריך לטפל בה בצורה רצינית. אך האדם צריך להבין שהכלים העוצמתיים ביותר שיש לו לטיפול בבעיה, הוא התפילה, וכדומה.

זהו ביטחון: להבין מצד אחד את רצינות הבעיה, ומאידך לפנות אל ד'. מי ששומע אזעקה והיא אינה פולחת את ליבו, הוא בבעיה, כי מאחר שאינו מפחד הוא גם אינו מתפלל, אינו זועק, ואם כן מה יציל אותו? **הפחד המביא את האדם לפנייה מעומק הלב אל הרבש"ע – הוא ההצלה של האדם.**

(הרב פינקוס / תפארת שמשון – ויקרא)

"ונשיאת עין אליו יתברך מחזרת תשועה על הדבר הנישא אליו יתברך". (קובץ אגרות חזון איש, ח"ג אגרת ה) לפעמים בתוך מיצר, אין יודעים אפילו למי לפנות כהשתדלות. אפשר גם על זה לבקש מד': תן לי עצה, עם מי להתיעץ. עצם הבקשה תתן לנו זכויות ותאיר את עינינו.

(פתחה בחכמה / מפניני חכמתה של המורה מ' שוב ע"ה)

כי אתה עמדי

שלווה נפשית ומנוחת הנפש שורה רק בלב הרואה השגחת ד' בחייו.

"גם כי אלך בגיא צלמות, לא אירא רע - כי אתה עמדי!" "רעי" בגורל האדם הוא רק הנפילה מתוך עולם בטוח אל תהומות המקריות שההשגחה חדלה להנהיג שם ח"ו, והאדם מושלך ביד הטבע. וזה לא ייתכן לעולם לבעל ביטחון.

אין עניין הביטחון לחשוב "כבר יהיה טוב", כי הרי יש מידת הדין בעולם. אבל אנו חייבים לדעת, **כי מה שהבורא מביא עלינו, הוא מביא בדקדוק נפלא, ורק מה שמתאים לאמיתת עצמנו, ורק מה שנוכל לשאת, וברחמים רבים.**

(הרב ש' וולבה / עלי שור)



"תמים תהיה עם ד' אלוך" (דברים יח, א)

"התהלך עימו בתמימות ותצפה לו ולא תחקור אחר העתידות, אלא כל מה שיבוא עליך קבל בתמימות ואז תהיה עימו ולחלקו."

(רש"י, שם)

אם תהיה בעל ביטחון, תזכה להיות עם הקב"ה, תחת כנפי השכינה.

בעל הביטחון אינו מודאג מפני העתידות, הוא אינו דואג כיצד יחתן את ילדיו. ודע לך, שאם הגעת לדרגה זו – הנך **"עימו ולחלקו"**.

(הרב פינקוס / תפארת שמשון – דברים)

ביטחון - הקשר עם ד'

מזה שנים שואלים אותי שאלות בהלכות ביטחון. אנשים צריכים לדעת שאין דבר כזה! אם אתה שואל, סימן שאין לך ביטחון, וממילא אין לך מה לשאול אותו... ביטחון הוא דבר שבין האדם לקונו.

הרי אף אחד לא יבוא לשאול אותי שאלה כזאת: "אבי אמר שיתן לי מאה שקל בחודש, האם אני יכול לסמוך עליו?"... וכי יכול אני לדעת האם יוכל לסמוך על אביו?! האם אני מכיר בכלל את אביו ואת הקשר שלו עם בנו?!

כך גם בעניין הביטחון בד': אני אמנם מכיר את הקב"ה, אבל אינני מכיר את השייכות שבינך ובין הקב"ה, את הקשר שלך אליו, ואם כן כיצד אוכל לפסוק לך? **זהו דבר התלוי בליבך, איזה קשר יש לך עם הקב"ה.**

עניינה של מידת הביטחון בד', הוא עזיבת הכל ביד הקב"ה. **להכיר שהכל בידי שמים וביד השי"ת לפעול מבלי להיות תלוי במעשינו.**

כשאדם נוסע במטוס והוא מרגיש שהמטוס מתנדנד באוויר, הוא סומך ובוטח על הטייס שיודע את מלאכתו, ובאפשרותו להטיס את המטוס ללא כל תלות בנוסעים בו.

כשאדם זוכה ומחתן את ביתו הראשונה, הוא דואג וחושש מה יהיה כשיגיע תורה של הבת השנייה, הרי שאין לו ביטחון במי שעזר לו בראשונה. אילו אליהו הנביא היה דוד שלו, והיה שולח לו צ'ק בדולרים, הוא לא היה דואג...

עבודת האמונה אשר ממנה נובע הביטחון היא לשים לב שאת ביתו הראשונה חיתן עבורו אביו שבשמים, והוא יכול לחתן גם את ביתו השנייה!...

(הרב פינקוס / תפארת שמשון)

האור מול החושך

ד' הוא שיצר את שני הניגודים הקוטביים הקיימים בבריאה - האור מול החושך, המים החיים מול היבשה החרבה, בעלי חיים ידידותיים מול חיות טרף, **אושר ושלווה מול כאב וייסורים.**

ימי החולין שבחינו - קשים הם. הם מורכבים משמחה ונחת כמו גם מסבל וכאב. הקב"ה העניק לאדם את הבינה והדעת להפריד ביניהם, ולראות כל אחד מהם במבט הנכון, ולדעת כי **כולם המה חלק בלתי נפרד מהתכנית ששרטט בורא העולם בחכמתו, אשר בה אין לנו שמץ תפיסה.**

על האדם ללמוד להתמודד עם האתגרים אותם מציבים החיים בפניו, עם הנחת וגם עם הכאב, תוך שהוא צופה ומצפה **ליום השביעי, ליום השבת** - יום השלווה והאושר הנצחי, היום שבו מתקרב הוא אל בוראו ואל תכלית חייו.

מושג זה של שני העולמות ילווה אתך כל ימי חייך. מחד, **עולם היומיום, העמל והמלאכה, היצירה והרדיפה...** ומאידך - **ההשתוקקות לעולם האמת, עולם שכולו אור, אושר ותענוג רוחני.**

ההתייחסות לכל האתגרים בעולמנו ולכל ניסיונות החיים, כאל הכנה לעולם הבא, יש בה כדי להקל על ההתמודדות, ולהפוך את מלחמת החיים לנסבלת יותר. רגשות אלו יעשירו את חייך ויעניקו לך שעות של קורת רוח גם בעולם הזה.

(מדברי הרב יהודה לייב אורליאן לבנות בית יעקב / מובא ב"שאוני בלבנך")

דרושות מפיצות לעילוי. כמו כן ניתן להשיג עילוי זה ועלוניו קודמים בטלפון: 02-9995865