

#### המעמד הגבוה ביותר

הקב"ה יצר בעולם מעמדות. בבריאה מתחלקים הברואים לשלוש קטגוריות עיקריות: חי, צומח ודומם. גם בין בני האדם קיימת חלוקה ראשונית לשני סוגים עיקריים: האדם המדבר - הגוי, והיהודי שדרגתו שונה לחלוטין.

העם היהודי זכה להיות הנבחר שבמין האנושי, עם סגולה: **"והייתם לי סגולה מכל העמים"** (שמות יט, ה). וכך אומר רש"י: "אוצר חביב, כמו 'וסגלת מלכים', כלי יקר ואבנים טובות שהמלכים גונזים אותם. כך אתם תהיו לי סגולה משאר אומות". כה גדולה מעלתו של העם היהודי, שהקב"ה אומר על העולם כולו (שם, וברש"י): "כי לי כל הארץ" - **"והם בעיני ולפני לכלום!"**

מעלתו הייחודית של העם היהודי מובעת במקורות בהזדמנויות רבות: "בנים אתם לד' אלוקיכם" (דברים יד, א); "חיבה יתירה נודעת להם שנקראו בנים למקום" (אבות ג, יד); "בני בכורי ישראל" (שמות ד, כב). בנשמתו ובנפשו של כל יהודי טבועה המהות הנסיכית הזאת: **בן מלך, בנו של מלך מלכי המלכים, בן יחיד וחביב, בן בכור האהוב עליו בכל ליבו ונפשו.**

(ואת צנועים חכמה)

#### בנים אתם לד' אלוקיכם

פעם פגשתי בחוץ לארץ באיזו מדינה רחוקה, זוג גויים. הם שאלו מי אנחנו. אמרנו שאנו יהודים... כשהם שמעו שאנו יהודים, תקפו אותם רעד ובהלה גדולים מאוד. שאלתי אותם מה פשר הבהלה, והם ענו: אף פעם לא ראינו יהודים. אנחנו ממדינה רחוקה, ועל היהודים קראנו בספר התנ"ך. שם כתוב, שהיהודים הם בנים של הקב"ה, ולכן נבהלנו לראות אתכם!

אחר כך הם שאלו אותי: תגידו לנו, **אם אתם בנים של ד'... מעניין מאוד מה ההרגשה שלכם? מה המחשבות שלכם? הרי בן של מלך גדול מרגיש אחרת כאשר הוא מסתובב ברחוב בין אנשים...**

באותו רגע האדימו פני מרוב בושה והתרגשות, לא הייתי מסוגל לענות... ידעתי שהם צודקים! **בן של הקב"ה - המחשבות שלו אינן מחשבות של הרחוב!** הוא חושב רק על "ארמון המלך", על העולם הבא, כל שאיפתו היא להיות "בן עולם הבא".

(מאמרי כנס ההתעוררות לנשים בענייני צניעות, עמ' 26)

#### להיות מאהובי בית אבא

הרגשת הגבהות - מחייבת! מזכה!

סלבודקא השתמשה בביטוי של יוסף בשעת מאבקו באשת פוטיפר: **"אני מאהובי בית אבא!"** - זו תפיסה מרוממת! "אהוב של בית אבא" הוא מרומם מכדי לטנף את נפשו... ההרגשה של להיות "אהוב של בית אבא" היא דלק מופלא, הנותן כוחות במרים שבניסיונות!!

הרגשת הרוממות של **"אני מאהובי בית אבא"** - הופכת חובה לזכות!

סלבודקא הציעה, כפי שניסח חניכה הגדול, מרן רבי יחזקאל סרנא: **"להיות שוררים על נפשותם ואדונים על תאונתם... להביא את מהומת היצרים להיות בשיעור קומתה כפי שעשאה האלוקים!..."**

וכשחניך סלבודקא זינק מהמיטה החמה אל בוקר ליטאי מושלג וקפוא, לא הרגיש את עצמו כעבד הנרצע של החיים וה'שולחן ערוך', אלא **"מלך השורר על נפשו, ואדון על תאונתו!!"**

.... ובוקר בוקר קידמה סלבודקא, העלובה שבפרברי קובנא - **400 נסיכי מלוכה!!**

(הרב יעקב ב' פרידמן / נפשי יצאה בדברו, עמ' 284)

#### כשנמצאים בבית המלך...

באספת חינוך של מנהלי הסמינרים אמר רבי מיכל יהודה לפקוביץ זצ"ל:

צריך להביא את הבנות להרגשה שהם חיים עם בורא העולם, ושצריכים לתת דין וחשבון על כל המעשים, כמו שפתח הרמ"א: "שיויתי ד' לנגדי תמיד... כי אין ישיבת האדם והוא לבדו בביתו כשיביתו והוא לפני מלך גדול". **כשהאדם מרגיש שהוא נמצא בבית המלך - הדבר מחייב אותו, והוא מתנהג אחרת.**

על הבנות לדעת שהן נמצאות בבית המלך, ולכן כשמדברים עימהן על ענייני צניעות, לא להסביר להן רק מצד האיסור ההלכתי שהוא דבר חשוב בפני עצמו, אך בזה לבד אין מספיק, ובפרט שלפעמים מתקבל אצל הבנות ההרגשה שמרבים עליהן באיסורים, וגוזרים עליהן גזירות שאינן יכולות לעמוד בהן.

ולכן יש להוסיף להם **דברים שיחידורו בהם את ערכם וחשיבותם בהיותם בנות ישראל צנועות**, ויש להחדיר בהן את הרגש של בית המלך, כדי שיוכלו להפנים את הדברים.

(רבי מיכל יהודה לפקוביץ זצ"ל / קונטרס "דבר זה רבנו הגדול אמרו", עמ' 42)

#### פסגת ההצלחה

עליך לדעת, בת ישראל, ולא לשכוח לעולמים!

כי שולחך גדול משולחנם, וכתרך גדול מכתרם. אל תראי ואל תחתי לא מהם ולא מהמונם. אל תחוישי רגש נחיתות מפני רמה לימודית המצויה אצלם. כי מלצר היודע לומר בשבעים לשון "תפוחי אדמה", אין לו ידע אמיתי כלל.

**ואת, שיש לך ידע בערכי נצח, יודעת רצון קונן ומשתדלת למלאו, אין ערוך לחשיבותך בכל העולם כולו.**

**אברך ב"אם הבנים שמחה", כי זו פסגת ההצלחה.**

(דברי הרב יוסף אברהם וולף זצ"ל)