

לזכות לבנים תלמידי חכמים

הסבתא הרבנית פעשא מרים ע"ה אשתו של מורינו ורבנו הסטייפלר זצ"ל, אחותו של החזון איש, הייתה אומרת, כי לפי הלכות הצניעות צריכים ללבוש שרוולים שמכסה את המרפק בכל המצבים, גם כשמסובבים את היד הלוח ושוב, שהמרפק יכוסה בכל הקיפולים.

אבל, אם רוצים לזכות לבנים גדולי ישראל לא מספיק לכסות את המרפק, צריכים להוסיף עוד חתיכת בד שתגיע עד כף היד.

מאיפה היא ידעה את זה? - אני לא יודע, סוד השם ליראיו, היא שימשה את הסטייפלר יותר מחמישים שנה, והיא הרגישה והריחה בקדושה שבבית שלה שאם רוצים לזכות לבנים גדולי ישראל מוסיפים עוד חתיכת שרוול עד כף היד. והאמא (הרבנית קנייבסקי) ע"ה שמעה את זה מהסבתא וקיימה את זה במלוא מובן המילה.

אני רק נזכר מהסיפור הזה וכל העצמות שלי רועדות! ביום שישי כשהיא הייתה עושה את הדגים והמאכלים לכבוד שבת, כמובן היא הרימה את השרוולים שלוש או ארבע סנטימטר, כדי שתוכל להכניס את הידיים הקדושות שלה, איי! ידיה גלילי זהב! לעשות דגים לכבוד שבת קודש.

ובאמצע העבודות היה בא הרב זילברשטיין, שהוא מגיע בכל יום שישי לדבר עם רבי חיים כל מיני הלכות, והרבנית לא ויתרה אף פעם שהיא בעצמה תגיש את הכוס קפה ועוגה, הכנסת אורחים! במשך שנים על שנים הייתה מפסיקה באמצע העבודה, ומעולם לא שכחה להוריד את השרוול בחזרה עד כף היד להגיש כוס קפה ועוגה.

אולי לשכוח מרוב הטרדה של השבת? לא, אין מצב! אצל אמא ע"ה הצניעות הייתה כמו טייס, היא לא הסיחה דעת אפילו רגע אחד.

(הספד הרב קולדצקי שליט"א על הרבנית קנייבסקי)

מה טובו אהליך

"מה טובו אהליך יעקב" - ברכה זו נאמרה על צניעות הבית, מלבושי הקודש ומצוות קדושת הנהגת בית המדרש.

ואחר זאת נאמר: "כנחלים נטיו, כגנות עלי נהר, כאהלים נטע ד", דהיינו: איזה טוב יצמח לכם מאוהלים אלו? - על ידי קדושת צניעות הבית, יימשך לכם שפע נשמות קדושות, וכל אחד יזכה לזה לפי דרגתו ולפי מסירת נפשו לד'.

ואמר הכתוב אחר כך: "כגנות עלי נהר", שעל יד בית כזה שהוא "גן נעול", והוא בקדושה, נתקדש שם שמים, כמו גן נאה שאצל הנהר, שהכל רואים פירותיה הנעימים והמתוקים.

(הרב לוגאסי / באמונתו יחיה)

לבנות עולמות רוחניים

"אימתי כגפן פוריה, בזמן שהיא בירכתי ביתך. ואם עשתה כן, בניך כשתילי זיתים סביב לשולחןך, תעמיד בנים נמשחים בשמן המשחה סביב". (תנחומא וישלח)

למדנו מכאן כי צניעות אינה עניין של קיום מצווה של האישה לעצמה, אלא זה מעמיד את כל החיים שלה, וזה בונה את כל הבית שמעמידה.

והפעולות הטובות של הצניעות, לא רק שמזכים את האישה שתקבל שכר רב על כך, אלא נבראת מכך מציאות חדשה, נבראים עולמות רוחניים, נוצרת השפעה רוחנית שהבית הופך להיות כעין מקדש, וממילא הבנים שגדלים בו סופן שנעשים כהנים גדולים (הנמשחים בשמן המשחה).

(רבי מיכל יהודה לפקוביץ / מובא בקובץ "פנימה")

הורו לנו חז"ל שהסגולה לזכות לבנים תלמידי חכמים ויראי אלוקים, תלוי רק ועיקר ב"אם הבית", וכמעשה קמחית שכל בניה היו צדיקים גמורים וכהנים גדולים, וגילו חז"ל כי כל זה זכתה בזכות צניעותה המופלגת.

ואם כן "מה הועילה הנפש בכל קנייניה, אם רעה היא בעיני אדוניה": מה הועילה האישה בכל טרחתה ויגיעתה עלי חלד, בכל צערה בהולדת וגידול ילדיה, אם אחרי ככלות הכל בחוסר צניעותה מונעת במו ידיה את הצלחת הבעל והבנים. ומי יודע לאיזה דרגות עליונות ונשגבות היו זוכים להגיע בניה, אם היה בידם הסגולה הזה של הצניעות.

(הרב רוט / במסילה העולה)

הפיקדונות הרווחיים ביותר

אדם מפקיד בבנק פיקדונות - חסכוניות לעת הצורך, כך זה גם במצוות! יש בשמים בנק שמפקידים שם מצוות.

"וד' פקד את שרה". שרה אמנו צברה במשך תשעים שנה פיקדונות גדולים בשמים, בזכות הצניעות שהייתה בה. וכשהגיע הזמן למשוך את הפיקדונות ולהשתמש בהם, זכתה ל"וד' פקד את שרה", וממנה נעשה כל עם ישראל.

הנביא מיכה אומר: "הגיד לך אדם מה טוב, ומה ד' דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוקיך". זהו רצונו של בוראנו: צניעות. אשרי מי שתתדל לעשות רצון בוראה, ובזכות הצניעות נזכה לבנים ולבנות צדיקים וצדקניות, העוסקים בתורה ובמצוות.

(מאמרי כנס הצניעות)