



כוח השמירה שבצניעות

ה'ירוקח' כתב, שהקב"ה הביא על אברהם את הניסיון של לקיחת שרה לבית פרעה – "כדי לגדלו, ולהודיע צדקתו וצדקתה, שלא יוכלו להזיקה והיו נותנים לה מתנות בזכות צניעותה".

צניעותן של נשים טומנת בחובה כוח אדיר, המעמיד בצל את כל הכוחות האחרים, ובכללם גם את גייסות הטנקים והמטוסים, הנחשבים בעיני המון העם כמי שבכוחם להגן על תושבי הארץ מפני צר ואויב. וזה מה שהוכיח ד' בניסיון לקיחת שרה לבית פרעה: **להודיע שלא יוכלו להזיקה, וזאת בזכות צניעותה.**

(הרב יצחק זילברשטיין / ברכי נפשי)

האישה המאמינה בדי ובתורתו הקדושה, ומאמינה שהקב"ה משגיח בעולם ומשלם שכר ועונש, תדע בנפשה כי **הצניעות היא יסוד החיים** ואי אפשר להתקיים בלי מידת הצניעות.

עיקר השמירה (של הקב"ה על האדם), היא רק על ידי הצניעות.

(דברי הרבי מזוטשקא זצ"ל)

השראת השכינה

מה הצרה הגדולה ביותר שיכולה להיות על כלל ישראל? כשהקב"ה עוזב אותנו. כל זמן שהקב"ה עימנו, אזי "גם כי אלך בגיא צלמות... אתה עמדי".

אבל כש"הסתרת פניך" אזי "הייתי נבהל". ומתי הקב"ה עוזב? רק בשעה שיראה בך ערוות דבר - אז שב מאחריך!

(דברי החפץ חיים זצ"ל)

מחפשים תרופה לצרות, עושים תיקונים בזה ובוזה, אבל העיקר זה לגשת למהות האדם ונשמתו - צניעות.

למה הולכים סחור סחור? תגשו לנקודה! זה צניעות.

על זה נורא מה שכתוב, ומאידך פה כל הברכה וההצלחה.

החפץ חיים כותב על הפסוק "כל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתך" - מתפללים ולומדים כל כך הרבה, אז למה אין ברכה ושפע? ועונה: בגלל שלא נזהרים בצניעות!

(דברי הגה"צ הרב דן סגל שליט"א)

מרון החפץ חיים זצ"ל אמר, שעל הקב"ה נאמר: **"השוכן איתם בתוך טומאתם"**. גם כשעם ישראל מלאי עוונות, אין הוא מסלק את שכינתו מהם. אבל ישנה סיבה אחת שבגללה הוא כן מסלק את שכינתו – "ולא ייראה בך ערוות דבר, ושב מאחריך". וכשהקב"ה מסלק את שכינתו, אין לנו את ההגנה מהסכנות! כביכול אומר לנו הקב"ה: תסתדרו בעצמכם!

אמנם, מידה טובה מרובה ממידת פורענות פי חמש מאות. למצווה יש השפעה חזקה – פי חמש מאות מעבירה. ואם אישה הולכת בצניעות, הקב"ה שומר ומגן עליה חמש מאות פעמים לעומת ההרס שיכול להיגרם לה על ידי חסרון צניעות.

הצניעות, הקרבה לקב"ה – גורמת לשמירה!

(הרב פינקוס / תפארת שמשון – דברים)

סביב ליראיו

"והנה רחל בתו באה עם הצאן". בניגוד לכל הרועים ההולכים אחר הצאן, כדי לשומרם מפני הגנבים - באה רחל עם הצאן, בתוכם, מפני שביקשה, בצניעותה הגדולה, להבליע את עצמה ולא "לבלוט בשטח".

ואומר על כך המדרש: שבע רעות היו (בנות יתרו), וביקשו הרועים להזיק להם: **"ויבואו הרועים ויגרשום"**, אבל אחת הייתה רחל ולא נגעה בה בריה, משום צניעותה. ככתוב: "חונה מלאך ד' סביב ליראיו ויחלצם". (עלינו לשבח)

משמעותו של כל פרט

אישה יורדת לרוקן את פח האשפה ללא גרביים. היא עושה לעצמה חשבון: מה כבר יקרה אם איש יראה אותי במצב כזה?...

עליה לדעת כי **יכול להתרחש אסון!** אישה שהולכת בהופעה שאינה צנועה, ואיש רואה זאת - הדבר עלול לגרום לכך שבנה, בחור ישיבה בן חמש עשרה, ייפלט החוצה.

ההתנהגות בצניעות נועדה להגן על עם ישראל מפני פורעניות שונות.

נשים יושבות באוטובוס ומפטפות להן בנחת, ולפנין יושב איש. ומה הן חושבות לעצמן? שיושב כאן מלאך?!...!

ידוע המעשה עם מרון החפץ חיים זצ"ל, שפעם הסתובבה בביתו בת של אחת השכנות, נכנסה ויצאה שוב ושוב, עד שהח"ח כבר לא היה מסוגל להתאפק, הוא פנה אליה ואמר: **"האם חושבת את שאנחנו מלאכים?!"**...

יושב לו אברך ומנסה לחשוב בלימוד, אבל כל הזמן הנשים שמאחוריו מפטפות, הדבר מפריע לו. וזה לא פשוט! **קדושת עם ישראל היא מהיסודות החשובים ביותר!**

(הרב פינקוס / תפארת שמשון - במדבר)

בעת צרה ליעקב

משל לבן מלך שחלה מאוד, והרופאים חיוו דעתם, שאם יירדם תגדל סכנתו בכפל כפלים. מה עשו? – השכיבוהו על מיטה עם מסמרים, כך בוודאי לא יוכל להירדם כלל.

בתקופה זו, **הקב"ה לא מניח לנו להירדם!** אנו כאן בארץ ישראל נרדמים וישנים, ושוכחים שהקב"ה דורש מאיתנו שמלבושינו יהיו צנועים, ושנקיים את **"כל כבודה בת מלך פנימה"**, פשוטו כמשמעו, ללא כל היתרים כאלה ואחרים, וכשלא עושים זאת, **"מניחים אותנו על קוצים"** - כדי שלא נרדם!

(הרב יצחק זילברשטיין / ברכי נפשי)

אמה של מלכות

הגות ומחשבה לנשות ישראל

- כי אתה עמדי -

