



הדברים הגדולים ביותר

צריכה האישה להתבונן תמיד, לפי מה שידוע שכשהאישה הולכת בדרכי הצניעות אז היא זוכה להוליד **בנים צדיקים, בנים תלמידי חכמים, המאירים לעולם בתורתם ובצדקתם.**

וכפי שנאמר בתלמוד ירושלמי: "כל כבודה בת מלך פנימה, ממשבצות זהב לבושה" - אישה צנועה ראויה לצאת ממנה כהנים גדולים המלווים משבצות זהב. ועל ידי זה ייטב לה בעולם הזה, וגם באחריתה תזכה לשבת בעולם העליון בהיכל ד' ברוב הוד והדר, וכמבואר בזוהר הקדוש.

(החפץ חיים / גדר עולם)

על ידי הצניעות יש לנו את האפשרות לזכות לדברים הגדולים ביותר.

הבנות והנשים שיתנהגו בצניעות ויילחמו בזה נגד היצר הרע, תזכינה לכל הטוב שיש גם בעולם הבא וגם בעולם הזה. אינני יודע אם תזכינה בעשירות, אבל תזכינה למה שטוב באמת, **לבנים תלמידי חכמים, בנים טובים וצנועים כרצון הקב"ה.**

(דברי הגראי"ל שטינמן שליט"א)

בנים מבורכים בכל מעלה

"אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך, בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך"

כאשר האישה תמיד צנועה בביתה ונמנעת מלטייל בחוצות, ייוולדו ממנה **בנים כשרים.**

ומה שכרה? בניך כשתילי זיתים, מה זית אין עליו נושרים בימות החורף, וכולם אחוזים ומחוברים לשורשם, כך ילדיה כשתילי זיתים סביב לשולחנך, **אינם נופלים ומחוברים תמיד לבית הוריהם.**

(תרגום הזוהר הקדוש, בראשית קטו - קטז)

"שלחך פרדס רימונים עם פרי מגדים, כפרים עם נרדים"

(שיר השירים ד, יג)

לפי מעשיך ההגונים ושמירת הצניעות, מובטחני בך שיהיו שלחך פרדס רימונים - פרי בטןך המתפשטים ונשלחים ממך יהיו **מלאי חכמות** כרימון המלאה בגרגרים.

עם פרי מגדים - גם יהיו **בני מידות טובות**, כפרי משובח ומעולה...

כפרים עם נרדים - **פרסום שמותם נתפשט למרחוק** כריח כפרים עם נרדים, שההרכבה היא מעלה ריח ערב ונוסף למרחוק.

(מצודות דוד, שם)

כשהאישה צנועה, ילדיה **מאירים באור הדעת.**

(מלבי"ם, תהילים קכח)

לפי גודל חיזוקה בצניעות, יהיו ילדיה **יותר תלמידי חכמים וצדיקים.**

(הגר"ח קנייבסקי / ארחות יושר)

על ידי הצניעות זוכים לילדים שמוטבע בהם **קדושה והרגש חזק בתפילה.**

(הרב פאלק / עוז והדר לבושה)

בזכות הצניעות יש לילדים **כלים מושלמים לטהרת הנפש.**

(אמרי משה)

עומק היסודות

כאשר בונים בניין, מתכננים את עומק היסודות לפי גובה הבניין: כשהבניין גבוה יותר, מעמיקים את יסודותיו יותר.

לא ניתן להוסיף קומות נוספות לבניין שיסודותיו לא נבנו בעומק מספיק.

כך הוא גם אצל האישה: ככל ששורשיה עמוקים יותר, ככל שהיא טמונה עמוק יותר ושומרת על צניעותה, כך היא מספקת יותר **"חיות דקדושה"** לבני ביתה, כמו שורשי העץ המספקים מים ומזון לעץ כולו, וכך ניתן כביכול **"לבנות עליה"** קומות רבות יותר של בנים צדיקים ויראי שמים.

סמולה ליראת שמים

זה הוא כלל גדול: כל אישה שהיא צנועה במעשיה ובמחשבותיה, זוכה שייצאו ממנה **נביאים וחסידים ואנשי מעשה.**

וכל אישה אשר איננה צנועה במעשיה, אז יוצאי חלציה הולכים אחריה כי **"רחלא בתר רחלא אזלא."**

(קב הישר, פרק פא)

אישה חשובה, שהייתה חשוכת בנים במשך שנים רבות, נכנסה אל הרבי הקדוש מטשערקאש זצוק"ל, שהיה ידוע כבעל מופת גדול, וביקשה ממנו ברכה לפרי בטן. הרבי קיבל את הפתקה, ישב שקוע בהרהורים במשך מספר דקות, ולבסוף אמר: **"הנני מבטיח, בזכות אבותי הקדושים, שתושעי, ולפקודת השנה תחבקי בן זכר."**

לא נתקררה דעתה של האישה, וכאשר ראתה כי עת רצון היא כעת, וזוהי שעת כושר נדירה, הוסיפה להפציר שאותו בן יהיה ירא שמים כמו הרבי שליט"א.

הרבי זקף את ראשו, נדהם מעצם הבקשה, אך מיד הרים ידיו כלפי מעלה ואמר:

"יראת שמים איש אינו יכול לתת, אף לא הצדיק הגדול ביותר! שנאמנים עלינו דברי חז"ל: "הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים." אולם, סגולה אחת ויחידה יש בה כדי להבטיח בנים יראי שמים, והיא הצניעות של האם! ככל שתהדר האם בצניעות יתרה, כך יהיה הבן יותר ירא שמים!"

"ובכן," סייע הרבי את דבריו. **"זאת לא תוכלי לבקש, באשר אינך הולכת בצניעות מופלגת כפי שהייתה הולכת אימי הצדקת. ואף צער וייסורים רבים היו נמנעים ממך עד היום, אילו היית נזהרת יותר בצניעותך מצערותך."**

(חוברת פעילויות למדריכות "עטרת")

אמה של מלכות

הגות ומחשבה לנשות ישראל

- זכני לגדל ... -

(מפתח לעליה)

27

