



בלתי לדי לבדו

"ואשתעשע במצותיך אשר אהבתי" –
"בסתר". (אבן עזרא, תהילים קיט, מז)

העבודה המעולה והרצויה ביותר היא זו הנעשית בהשקט ובהסתר, כי הצניעות וההסתר גורמים שהעבודה תהיה מיוחדת לדי לבדו ללא פניות, וזה מראה על נאמנות ואהבת הבורא אמיתית ופנימית.

דומה הדבר להרתחת מים בסיר על גבי אש, שלעולם לא נוכל להעלות את חום המים מעל מאה מעלות, גם אם נגביר את האש. אבל אם נרתיח את המים בסיר לחץ הסגור ואטום לגמרי מכל צדדיו, הרי חום יעלה בלי כל גבול ושיעור.

כן הדבר בעסק התורה והמצוות. כאשר מעשי האדם נעשים לעין כל, והאדם הרי בטבעו נהנה מזה ומתכבד על ידי שרואים ויודעים ממעשיו הטובים, עוצמת המדרגה שגייע אליה היא מוגבלת. לעומת זאת כאשר העבודה נעשית בסתר בלתי לדי לבדו, ככל שמרביתם בקדושה, עולה עוצמת מדרגת האדם לאין שיעור וגבול, כי אין מקום לקדושה שתתקרב על ידי כוונות ופניות שלא לשם שמים.

(הרב פינקוס / תפארת שמשון – ויקרא)

מעלת המעשים שבסתר

"חמוקי ירכיך כמו חללים מעשי ידי אמון" - מה חמוקי ירכיך בסתר, אף כל דבר שיעשה אדם בסתר, תורה בסתר, צדקה בסתר, עושה עם אשתו ובניו ובני בניו בסתר. ואם עושה כן, על אחת כמה וכמה יהא חביב לפני אביו שבשמים.

(אליהו רבה יז)

אשרי אדם שיש בו דברי תורה והוא יושב וקורא ושונה במקום צנוע וסתר. אצל מי מלינין אותו? הוי אומר, אצל הקב"ה, שנאמר: "יושב בסתר עליון בצל ש-די יתלונן". כשם שהם משימין עצמן יחידים בעולם הזה ואין עימהם זר, כמו כן הם בעולם הבא הם יושבין אצל הקב"ה לבדו ואין זר עימהם עליהם.

(אליהו רבה כז)

"והצנע לכת עם אלוקיך" (מיכה ו, ח)

והצנע במידת צניעות והענווה, שהיא מידה טובה, והענו והצנוע זוכה לישיבה של מעלה.

(רבי יהודה אבן שועיב / דרשות ויקרא)

כוחה של פנימיות

"תנור, ככל שסוגרים אותו טוב יותר, כך הוא מחמם יותר!"

(רבי יחיאל מאיר מאוסטרובצא)

ככל שהסוד ויקוד עבודת ד' נחבאים עמוק יותר בלב פנימה, כאשר העין אינה שוזפת את המעשים הטובים שאנו זוכים לעשות, יש ברכה בעישה, ותתן פריה בעיתה, לשעתה ולדורות.

(שלוה בארמנותיך / שי סיימון)

גדלותה של אישה - בפנימיותה

כשבחור ישיבה מביט אל עתידו, הוא מלא בשאיפות. הוא שואף לדעת את כל הש"ס בעל פה, להתמיד, להשיג גדלות. השאיפות הללו הן שמחזיקות אותו ותומכות בו לאורך כל השנים.

אולם לאיזו גדלות שואפת האישה? מה מחזיק אותה? – אף אחד לא יודע! לנשים ישנן שאיפות גדולות, גדלות חובקת זרועות עולם – לא פחות מגדולי וצדיקי עולם, אבל על כך אף אחד לא יודע.

גדלותן של הנשים אין לה כל ביטוי חיצוני, אפילו לא במעשים. אי אפשר לעמוד על מהותה וגדלותה של אישה גם אם נקוב אחריה עשרים וארבע שעות ביממה, כי היא פנימית ונסתרת.

(הרב פינקוס / תפארת שמשון – במדבר)

פנימה - פנימיות

"בנותינו היקרות והחשובות מבלטות לפעמים בלא יודעין את היראת שמים שלהן בנענועים חזקים בשעת התפילה, לעיתים יותר מבני תורה... גם מתחת לחופה כאשר כלות נושאות תפילה לאביהן שבשמים בלב טהור מצויה תופעה זו... דבר זה ממקד את תשומת הלב של העומדים וזהו חוסר צניעות.

זכורני את רעייתו של מו"ר הרב דסלר זצ"ל, שהייתה נכדתו של הסבא מקלם זצ"ל. שלוש פעמים ביום היא התפללה. אך לא בזה הייתה גדולה, אלא שאיש לא ראה אותה מתפללת. התפללה – אך בלא רואים...

"כל כבודה בת מלך פנימה", הפנימה אינו מתבטא רק בכך שאינה מסתובבת מאוחר בלילה ברחוב. 'פנימה' פירושו גם פנימיות."

(רבי חיים פרידלנדר / מסילות חיים בחינוך)

אמה של מלכות

הגות ומחשבה לנשות ישראל

- לכני ולכנים -

2