

# אם בישראל

צניעות והסתרה - א

דברי חיזוק לאם היהודייה

## צניעות מביאה לידי שלמות

"קמחית, שזכתה לשבעה בנים שכולם שמשו בכהונה גדולה... זכתה להפלגה כזאת מרוב צניעותה וחסידותה וישר מעשיה, כי משהייתה צנועה כל כך, שלמה הייתה בכל מידות טובות שבעולם."

(מנורת המאור)



"אין מזווגין לו לאדם אישה אלא לפי מעשיו"

(סוטה ב, ע"א)

רש"י: "צנועה לצדיק ופרוצה לרשע."

לא נאמר כאן "צדיקה לצדיק", וגם לא הוזכרו מעלות אחרות כמו תפילה בכונה, צדקה, חסד וכדומה. ללמדנו, כי אישה צנועה זו אישה צדיקה, ולא ניתן להגיע להיות צדיקה אם לא על ידי צניעות.

(עוז והדר לבושה)



"נמצא שהאישה הצנועה ... משלמת כוונת יצירתה והיא האישה אשר בחר בה בוראה, היא הגונה ליראי אלוקים."

(מנורת המאור)



מפי החזון איש ידוע, כי כאשר מחפשים שידוך יש לבדוק בנערה שני דברים: שתהיה צנועה ומכבדת הורים.

(עוז והדר לבושה)

## חבי כמעט רגע...

"לך עמי, בוא בחדריך, וסגור דלתך בעדך, חבי כמעט רגע עד יעבור זעם."

(ישעיה כו, כ)

דברים אלו נאמרים על זמננו, שבו הניסיונות ברוחניות קשים ונוראים. תקופה זו, המלאה בניסיונות, היא תקופה קצרה: "כמעט רגע", וכדי להינצל, הפיתרון הטוב ביותר הוא להסתתר, להיכנס אל הבית, "כל כבודה בת מלך פנימה", להתחזק במידת הצניעות – וכך נזכה לשרוד על אף הכל, ולזכות לראות לבסוף בעינינו את הגאולה השלמה.

(האדמו"ר מזוטשקא / הצניעות והישועה)

## דבר המערכת

אחד הניסיונות הקשים והמרכזיים בחייה של בת ישראל בימינו הוא נושא הצניעות. בנושא זה דומה שריכוז השטן את כל כליו ואת כל כוחותיו כדי לצאת למלחמה השערה ולהילחם בכל זיק של התעוררות בצניעות.

ולא בכדי. כאשר אויב בא להילחם במדינה, הוא מחפש את הנקודות הרגישות והפגיעות ביותר, את המרכזים העדינים ביותר, המשפיעים על כל תפקודה של המדינה – ופוגע דווקא בהם. הצניעות היא שורש חיי האומה, וכל המשך קיומו של עם ישראל תלוי בצניעותן של בנות ישראל, המקימות ובנות את הדורות הבאים.

דווקא בצניעות טמון כוחה הנשגב של האישה היהודייה, דווקא בהסתרה, בהעלמה ובפנימיות. זהו כוח שאין חקר לגדולתו, ועל ידו ניתן להגיע להישגים שלא ניתן לשער.

לא פלא הוא, שבמקורות מובא, שתיקון הצניעות הוא תנאי לגאולה, וכל חיזוק קטן בצניעות יקר יותר ויותר את הגאולה ברחמים, ללא צרות וללא סבל וייסורים.

ויהי רצון שהדברים יעשו פרי בליבנו, ונזכה לקיים רצון ד' בשלמות בכל מעשינו!

## כוח הצניעות

על הפסוק "ויעש ד' אלוקים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם" מובא במדרש: "בתורתו של רבי מאיר מצאו כתוב כתנות אור" (בראשית רבה כ, יב)

אפשר להתלבש עם "אור" או עם "עור", זו אותה מילה בתורה. העין רואה כתונת של עור, אבל אם האישה מתלבשת עבור הקב"ה – המטפחת, השמלה, הגרביים, יכולים להיות אור, עם זוהר ויופי.

אישה צנועה זהו אור בתוך הבית, בתוך עם ישראל. זהו אור שמאיר את העולם כולו.

(הרב פינקוס / נפש חיה)



"עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון"

היום האחרון בחייו של אדם הוא יום דין גדול ונורא, אשר איש לא יוכל להגיע אליו ברגיעה ובשלווה.

ובכל זאת, שלמה המלך אומר, שיש אחת שזוכה בכל זאת ביום האחרון לשחוק ברגיעה ולהרגיש בטוחה ומנצחת: זו ש"עוז והדר לבושה", זו שלבשה את מלבושי תפארת הצניעות בעזות ובגבורה, מבלי להתייחס לסביבה; זו שהידרה בלבושה שיהיו צנוע גם לפי הדעות המחמירות – "למהדרין", ולא ניסתה לסמוך על "קולות" והיתרים.

אישה מרוממת כזאת יכולה להגיע ליום הדין בבטחה – "ותשחק ליום אחרון"!!!

(בית יעקב)